

IJsselmonde komt tot bloei

In de jaren vijftig werd in Rotterdam drijftig gewerkt aan de wederopbouw van de stad. Nieuwe wijken werden uit de grond gestampt om te voorzien in de almaar groeiende vraag naar woningen. Schiebroek, Ommoord, Alexanderpolder en ook IJsselmonde werden geboren. Nico Zwang was een van de pioniers die zich in 1957 in de Brandaanstraat in IJsselmonde vestigde en hij is er nooit meer vertrokken.

"Ik herinner mij nog als de dag van gisteren dat wij in 1957 bericht kregen van de woningbouw dat wij de sleutel konden afhalen voor ons eerste huis", vertelt hij. "Dat is nu dus bijna vijftig jaar geleden, maar we wonen er nog steeds."

In die halve eeuw is er natuurlijk heel wat gebeurd in de wijk, maar Nico denkt vooral terug aan die beginjaren.

"Het was zo'n typisch Rotterdamse nieuwbouwwijk", glimlacht hij.

"Wij kwamen te wonen in de driehonderd en één, zoals ze dat noemden. In het blok waar wij introkken, waren twaalf woningen en van maar liefst vijf van de twaalf gezinnen waren de vrouwen in verwachting. Die kinderen zijn allemaal in 1958 geboren en lopen nu dus tegen de zestig. Er waren nauwelijks voorzieningen, maar de bewoners hadden natuurlijk ook behoefte aan gezelligheid. Dus werd er een buurtvereniging opgericht, 'De Brug' genaamd. Die is jarenlang zeer actief geweest", aldus Nico.

Feesten

"De feesten met Koninginnedag herinner ik mij nog goed", vervolgt hij. "Iedereen deed mee. Het



- Klaar om op kamp te gaan -

Gloriantplein was het centrum. Dat werd helemaal versierd. Op straat werden met krijtlijnen parkoersjes uitgezet voor het zaklopen en zo. Langs de stoep sloegen we hoge palen in de grond waarin vlaggen werden gehangen. Die vlaggen kregen we te leen van de schippers van Maatschappij Van Ommeren. Ook de middenstand liet zich niet kennen en stelde spontaan prijsjes beschikbaar als wij daarom vroegen. Dat waren echt knalfeesten", glundert hij.

Ook werd er een judoclub opgericht en een klaverjasvereniging (die nog altijd bestaan) en later een wandelclub.

"Wij wandelden altijd op zaterdag-

middag en deden ook wel mee aan marsen. Dan gingen we bijvoorbeeld met een hele groep met de bus naar Brabant. Dat was

Een mooi verhaal

"De intocht van Sinterklaas is ook zo'n belevenis die nooit meer uit mijn geheugen gewist zal worden",



- Met de wandelclub op mars -

erg gezellig. 's Zomers gingen we met 80 jongens en meisjes naar een kamp van Stichting Zon en Vrijheid in Blaricum, Vierhouten, Ede of Helvoirt. Onvergetelijke tijden", verzucht Nico.

heeft Nico tot besluit nog een mooi verhaal. "In onze beleving was dat een grootse gebeurtenis. Ik was toen al wat ouder en speelde zelf voor Sinterklaas. Twee jongens van een jaar of 15 waren mijn knechten.

We kwamen met de veerpont aan op het IJsselmondensehooft en daar werden we met veel tamtam binnengehaald. Veel kijkers en politie natuurlijk en de fanfare stond klaar om ons te begeleiden. Zelfs de wijkraad was present en de voorzitter verwelkomde persoonlijk de Goedheiligman. Daarna maakten we een rondrit door IJsselmonde dat toen eigenlijk nog niet veel meer was dan een dorpie aan de Maas", besluit hij weemoedig.



- Koninginnedag was een feest voor alle kinderen -

wij zijn gespecialiseerd in: **VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN** Onze voordelen: GRATIS prijsopgave
onderhoudsvrije tuinen grote en kleine klussen GEEN voorrijkosten
najaars en winterbeurten ophogen terrassen GEEN aanbatalingen
sierbestrating betaling NA oplevering
tuinrenovatie **Kloosterweg 20** duidelijke prijsopgave
0181-657567 010-2161920 **garantie op al ons werk**

TANTE POST(BUS)

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

Roy Rogers

Hierbij een kort berichtje over het artikel over de schillenboer Klaas Janssen. Ik kom zelf ook uit de Pleretstraat en heb vele malen als kleine jongen met opa Bazen en Ome Klaas op de bok en het paard gezeten. In de winter was het nogal spannend, want het gebeurde wel eens, als het glad was, dat het paard op z'n kont ging zitten, als het van de Zaagmolenbrug naar beneden ging. Het mooiste was als de wagen voor het huis bleef staan en het paard naar stal werd gebracht. Dan mocht ik meerijsen op de rug van het paard en was ik ineens 'ROY ROGERS', vooral met Vosje. Als Opa op de bok moest klimmen, pakte hij altijd met een hand de staart van het paard en met de andere de leuning. Later hielp ik minder, doordat er een handwagen was gekomen en dat was minder leuk. Vooral als de wagen nogal zwaar beladen was, ging ome Klaas voorop met een riem over de schouder de brug op richting Soetendaalsekade. In 1954 vertrokken wij uit de Pleretstraat naar Noorddorp 'Het Gelderse Dorp' waar ook weer verhalen over zijn.

D. Hofman
Almstein 215
3083ND Rotterdam

Geachte redactie,

Afgelopen week was ik bij mijn schoonmoeder op bezoek in Rotterdam. Sinds kort woont ze niet meer op zichzelf, maar in een aanleunwoning. Tot mijn verbazing kon ik kennis

maken met uw blad 'De Oud-Rotterdammer'. Mijn vrouw en ik wonen al 40 jaar niet meer in Rotterdam, maar we zijn altijd geïnteresseerd in het wel en wee van de stad.

Ik vond het heel leuk en informatief. In het artikel 'Een weg met obstakels' in de uitgave van 24 januari zag ik een aantal herkenningpunten uit mijn jeugd in Rotterdam. Die spoorwegovergangen moest ik ook regelmatig nemen, omdat ik voor mijn vader eens in de week naar Hillesluis moest lopen om zijn weekkaart voor de tram te halen.

Ik ben geboren in de Oranjeboomstraat en een oom van mij en mijn oma woonden daar ook. Ook ben ik in de Oranjeboomstraat op school geweest. In mijn jeugd op Feijenoord heb ik het ondanks de armoede bij mij thuis heel leuk gehad.

Lege flessen stelen bij de Rotterdamse Melk Inrichting, die was gevestigd bij de Stinkhaven en daarna de lege flessen weer inleveren bij een RMI-winkel, zodat we wat zakgeld hadden. Later zijn wij verhuisd naar de Wolphaertsbocht waar ik mijn huidige vrouw heb leren kennen, en ook nog naar de Sint Andriessstraat. Op mijn 25ste ben ik getrouwd en zijn we in de Dokstraat gaan wonen. Een jaar later vertrokken we uit Rotterdam.

U hebt er in ieder geval over gezorgd dat ik hier in Bovenkarspel weer kan genieten van ons Rotterdam.

L. Wehrmeijer/Herrewijn

Charly Stock

Bij het lezen van het artikel over het artiestencafé van 'Stock' ging er een lichte branden. Mijn vader, de Rotterdamse musicus en componist "Peter Nobino" (artiestennaam), ging meestal op zaterdagmorgen na de koffie naar Stock om schnabbels te krijgen in de jaren '50. Als ik me goed herinner zat deze zaak op de hoek van de Kruiskade, waar later chinees restaurant 'De Lange Muur' zat. Ik ging heel vaak mee en speelde tot vervelends toe met de toegangsdeuren. Er zat er een aan de Kruiskade en een aan de Diergaardesingel. Ik liep dan heen en weer. Mijn beide ouders waren artiesten, maar mijn moeder stopte toen de kinderen kwamen, wat ze eigenlijk jammer vond. Wij woonden destijds in de Bajonetstraat 36a waar soms een voltallig 6-mans orkest in de huiskamer repeteerde. Tot verrassing later van vele ouderen zong ik bijna alle liedjes van voor mijn geboortetijd mee. Later ben ik me gaan interesseren voor geschiedenis en ontdekte een aantal jaren geleden een bijzondere fotografie uit de negentiende eeuw. Er kwam een tentoonstelling in 2003 en ik werk nu als haar biografe aan een boek. Tijdens het onderzoek verzamelde ik veel foto's die zij en haar compagnons in Delft maakten tussen 1863 en 1900. Misschien een leuk idee om in deze krant elke keer een foto met een kort verhaal erbij te plaatsen. Verder bezit ik natuurlijk veel oude foto's van mijn beide grootouders waaronder

schoolfoto's uit de jaren '20. Mijn opa van vaders kant 'Jan Notenboom' werkte als portier of beheerder bij de oude Diergaarde, chauffeur van het Parkhotel en had later op drie adressen aan de Scheepstimmermanslaan een fietsenzaak en stalling. Uit zijn leven ken ik een aantal mooie verhalen. Mijn ouders leerden elkaar kennen in het 'Ons Huis' gebouw aan de Gouverneestraat (nu Lantaren/ Venster). Mijn moeder was bekend als Jopie de Graaf. Ik zou graag soms een stukje willen schrijven over vroeger, foto's willen delen met jullie lezers. Voor meer info over mijn foto-project zie <http://www.home.versatel.nl/kirchner>
Petra Notenboom

CCtje

Met veel interesse voor de eerste maal uw blad onder ogen gekregen. Tot mijn verrassing trof ik daar in het CCtje van Gerard Cox het bericht aan dat hij bij de broeders van St Louis in Oudenbosch had vertoefd. Ook ik heb daar enige tijd doorgebracht, maar dan wel op het juvenaat. Daar werd je voorbereid op het broederschap. Evenwel heb ik dit niet afgemaakt. Er was in Oudenbosch ook een meisjespensioonaat en ik kwam tot de ontdekking dat het celibaat voor mij niet de juiste keus zou zijn. Vermeldenswaard is nog dat ik, als voorzitter van het shantykoor De Hoeksche Waard, ruim een jaar geleden onze eerste CD aan Gerard Cox heb uitgereikt, niet wetende dat ook hij onder de rook van de basiliek

in Oudenbosch vertoefd had.
Frits van Kouwen

Met de benen omhoog

Het meisje dat met haar vioolkast uitgleed op de glijbaan van Ruud Laats en zijn vriendjes was Greetje van Erk en zij woonde in de Bruinstraat. Ik kan me nog goed herinneren dat ik met Ruud Laats aan het knikkeren was met nog een vriendinnetje van mij, Anneke Haageraats uit de Van Duylstraat. Ik weet nog donders goed dat je slecht tegen je verlies kon als jij de pot niet won met knikkeren. Dan werd er op het laatste moment gauw een knikker op wat grotere afstand neergelegd en die moest ik proberen in de pot te krijgen. Toen dat nog lukte ook, begon je te schelden.

Je kwam ook wel eens bij mij aan de deur om knikkers te kopen en dan maar knikkeren. Ik speelde jou blut en toen kocht je 60 knikkers voor één stuiver.

De zaak van je vader kan ik mij goed herinneren op de hoek van de Van Duylstraat en de Mathenesserdijk. Daarnaast zat een tabakswinkel waar ik voor mijn vader altijd zware Van Nelle moest kopen.

Ik wil graag weten of jij je dit nog herinnert of misschien nog wel meer.

N. Oldenburgerf
Nieuwlandstraat 21
3131 VS Vlaardingingen

De Rolls Royce onder de kunstgebitten



Gebitsprothese op implantaten

Wim Noordzij verbaast zich er nog dagelijks over dat er zoveel mensen zijn die problemen hebben met een pijnlijke en loszittende prothese, niet wetende dat er een manier is om terug te kunnen gaan naar de tijd dat ze nog eigen tanden hadden en zonder na te denken konden eten, praten en lachen.

Nu kunnen mensen met gebitsproblemen eindelijk geholpen worden, door het inzetten van implantaten door de implantoloog waar wij nauw mee samenwerken. Als u dit leest denkt u: dit is alleen voor rijke mensen. Nee hoor, want na een bezoek aan de implantoloog wordt de behandeling aangevraagd en bij goedkeuring wordt bij ziektenfondsverzekerden de behandeling vergoed op een eigen bijdrage van Euro 180,- na.

DENTAL KRALINGEN
Goudse Rijweg 39
(Rotterdam-Oost)
010 - 453 05 12



Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

Informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden die er voor u zouden kunnen zijn en u kunt eindelijk eens genieten van een vastzittende prothese.

DENTO TANDPROTHETIEK
Bongert 1 (hoek Beukendaal)
(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A.

sinds 1933

Hoofdkantoor: Bergweg 287, Rotterdam

Bel in geval van overlijden: 0800 345 67 89 (gratis)
net als ruim 40.000 leden van:

CVU
UITVAARTZORG

Gratis algemeen informatienummer: 0800 288 22 55
of kijk op www.cvu.nl

LET OP: TIJDELIJK LAGE INSTAPPRIJZEN!



Opel. Fresh thinking - better cars.

3x€
3 JAAR LANG 0% RENTE
3 JAAR GRATIS ONDERHOUD
3 JAAR GRATIS GARANTIE



Stap in vanaf:
€ 8.995,-



Stap in vanaf:
€ 16.295,-

Instappen in een nieuwe Opel Agila of Meriva was nog nooit zo aantrekkelijk. Tijdelijk hebben we de laagste prijzen ooit en daardoor is het voordeel groter dan ooit! Zowel de Agila als de Meriva is bovendien leverbaar uit voorraad. Dat wil zeggen... zolang de voorraad strekt. Zorg dus dat u tijdig in onze showroom bent om hiervan te profiteren!

Vraag de Opel dealer naar de exacte voorwaarden. De afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen incl. BTW en BPA, excl. kosten rijkaart maken en vervangingsbijdrage. Gam. brandstofverbruik en CO₂-uitstoot, volgens Richtlijn 1999/100/EG. Benzinemotoren kms/liter: van 12,7 tot 20,8. Liters/100 km: van 7,9 tot 4,8. CO₂ gr/km: van 190 tot 115. Dieselmotoren kms/liter: van 18,5 tot 23,3. Liters/100 km: 5,4 tot 4,3. CO₂ gr/km: 146 tot 115.

Eef en Huub, de Opel-dealer bij u in de buurt!



Eef en Huub Rotterdam
Ceintuurbaan 133
Rotterdam
010 - 211 11 11



Eef en Huub Capelle
Klaverbaan 22
Capelle a/d IJssel
010 - 442 23 88



Eef en Huub Berkel
Raadhuislaan 20
Berkel & Rodenrijs
010 - 511 27 66

Naar de Dansschool

In het begin van de oorlog verbood de Duitse bezetter vrijwel alle verenigingen. Maar nauwelijks was de oorlog afgelopen of veel verenigingen zoals verkenner, padvinders, StJans knapen, gidsen, De Graal, Jonge Socialisten en clubhuizen zoals de Zeearend werden weer opgestart. Ook het uitgaansleven kwam weer tot leven.

Dansen kwam weer in zwang, niet in het minst door de vele bevrijdingsfeesten die werden georganiseerd. Met dat dansen ontstond ook weer de behoefte danslessen te nemen. Dansclubs als Mulder, Meunier Frères en Internos, organiseerden danslessen. Ook toneelclubs gingen weer van start, veelal met 'bal na', zoals in Palace in de Zomerhofstraat en grotere balavonden en -middagen in Parkzicht. Ook ik begon met een aantal vrienden en vriendinnen aan een danscursus bij Mulder in een zaal in het voormalig klooster op een hoek van de Oude Binnenweg en de Maurits/Jacobusstraat. Op zondagmiddag begon de dans-

les voor beginners en daarna was het vrij dansen. 's Avonds werd dikwijls gedanst in de Blauwe zaal in het Beursgebouw en bij Maison Fils op de Henegouwerlaan. En wanneer er een toneeluitvoering was met 'bal na' in Palace of Odeon in de Gouverneestraat was het dikwijls feest voor ons jongelui. In het begin dansten we alleen nog Engelse of Weense wals, slow- en gewone foxtrot. Wanneer je wat verder gevorderd was, werden het tango, rumba of andere Zuid-Amerikaanse dansen. Op zulke dansmiddagen en avonden had je gelegenheid nauwer contact te zoeken met meisjes van je leeftijd. Je probeerde afspraakjes



met hen te maken, door ze na zo'n bal naar huis te brengen. Soms had je pech. Ik zou eens een meisje na het bal in de Zomerhofstraat naar huis brengen. Pas toen we buiten stonden, hoorde ik dat "mijn" meisje in Bloemhof woonde. Dat was 's nachts om 03.00 uur een flink eind wandelen, want taxi's waren voor de meesten van ons te duur. Ik dacht nog, wandelen kan geen kwaad, maar kwam bedrogen uit. Bij haar deur kreeg ik een vluchtig

kusje op mijn wang, waarna ik kon teruglopen via de Maastunnel naar de Schietbaanlaan. Ik had me daarvan iets anders voorgesteld. Meestal waren de thuis te brengen meisjes toeschietelijker. Een flinke knuffelpartij was niet ongewoon, hoewel van echt vrijen meestal geen sprake was. Hoofdzakelijk doordat er in die tijd nog geen voorbehoedsmiddelen waren, geen pil en condooms waren al evenmin aan de orde, zo vlak na de oorlog.

De enige techniek die wel eens werd gebruikt was 'voor het zingen de kerf uit'. Maar dat gebeurde zelden, omdat je de techniek niet beheerste en zowel het meisje als de jongen beducht waren voor de eventuele gevolgen, al ging er toch wel eens wat mis in de hitte van de 'strijd'.

Wil Baur
Tessenderlo-België

CCtje

Dokter Pannekoek

**Ik kan zo waanzinnig, en toch ook zo innig verlangen, naar Spangen.
Het is zo plezant om langs de waterkant rond te hangen, op Spangen.
Heeft Londen z'n Theems, die is daar inheems, en heeft Parijs z'n Seine, wanneer ik ze zie, zeg ik : Geef me de Schie, ook al drijven daarin wel 's doolie konèèèèèèen...
Je kunt het 't best zien door aan de lus van lijn zestien te hangen, naar Spangen.
En als een juweel ligt dat Spartakasteel met z'n rangen, op Spangen.
Als ik jou bekijk van de Mathenesserdijk, dan voel ik me rijk, want er is niet een wijk die jou zou kunnen vervangen... SPANGEN!**

Het bovenstaande liedje, er horen nog coupletten bij, is van de hand van dokter Pannekoek, die schreef onder de naam Marinus van Henegouwen. Ik 'kende' hem al in mijn jeugd van naam; als Feyenoord in de Kuip een thuiswedstrijd speelde, werd hij wel eens omgeroepen, u weet wel, door die juffrouw die ze daar toen voor hadden: "Dokter Pannekoek wordt verzocht naar de radiokamer te komen, dokter Pannekoek...". Want hij was vrouwenarts en werd wel eens weggeroepen voor een bevalling. Er ging altijd een gegniffel door de Kuip, omdat iedereen het zo'n grappige naam vond (Moet je nagaan dat die achterlijke computer waar ik dit op tik

onder elke Pannekoek een rood richteeltje zet, want in die belachelijke nieuwe spelling is het panneNkoek. Doe daar niet aan mee mensen!). Ik zal een jaar of achttien, negentien geweest zijn toen ik, uiteraard 'hip' zijnde, een frequent bezoeker was van café De Fles, van Willem Langstraat, op de 's Gravendijkwal. Op een middag zat daar een jongen met een gitaar liedjes te zingen. Dat kon ik ook wel, dus deed ik mee. Hij was aangenaam verrast, bleek Jop Pannekoek te zijn, de zoon van, en stelde voor om kennis te gaan maken met zijn vader, die altijd zeer geïnteresseerd was in jong talent. Zo kwam ik in huize Pannekoek, op de Henegouwerlaan

83, een prachtig slordig, artistiek ingericht huis, met kindertekeningen aan de muren, stapels boeken overal en op de schoorsteenmantel, grote fauteuils, een boxer die overal tussendoor liep, zoiets had ik nog nooit gezien. Ik kende het werk van de dokter ook al, want elk jaar schreef hij met Oud en Nieuw voor het Rotterdams Toneel, soms samen met Peter Holland en Steye van Brandenberg, het Nieuwjaarscabaret, leuke liedjes en sketches, dat dan een paar avonden lang na de voorstelling werd gespeeld door de kanjers van toen, Lia Dorana, Luc Lutz, Coba Kelling, Bob de Lange, Pim Dijkers en ga zo maar door. Op Lia Dorana, een prachtige blonde vrouw met een sensuele stem, was ik wanhopig en hopeeloos verliefd. Vanuit de verte dan. Zij woonde in een huis van het gezelschap, ongeveer het laatste aan de andere kant van de Henegouwerlaan, richting Centraal Station, zegt u nog wel eens DP, waar bus 52 stopte. Ergens in 1960 lag ik in dienst in Steenwijkerwold, en stapte ik op een zondagavond uit de bus op weg naar de trein. Ik sloeg de hoek om, EN DAAR KWAM ZE AANLOPEN! Ze had haar auto, een prachtig MG-tje met losse koplampen, langs de stoep

geparkeerd, dat kon toen gewoon nog, en trad als een droombeeld op mij toe, een lange mantel, afgezet met bont om haar begeerlijke benen zwaaiend. Ik was maar een stomme soldaat, lieve lezer, in zijn Eerste Grijs op weg naar zijn OST-compagnie van het 47ste PaInfBat, en naar sneuvelbereidheid werd toen nog niet geïnformeerd. Ik durfde haar niet aan te spreken! Als zij mij in de gaten had gehad en tegen mij had gezegd: "Ga jij maar eens even mee naar boven, jongetje," had u nimmer meer iets van mij vernomen! Maar zij zag mij niet, en zweefde voorbij in een wolk van parfum en krankzinnig makend hakkengeklak. Het bleef die nacht lang onrustig, op mijn strozak, onder de rook van de Hunebedden. Dit heeft mij ver van mijn eigenlijke verhaal gevoerd. De herinneringen stormen door mijn hoofd. Enfin, volgende keer meer over dokter Pannekoek.



Cox Column

Weet je nog.....

André Rila schreef zijn jeugdherinneringen aan Het Oude Noorden op in een gestencild boekje, dat hij aan de redactie van De Oud-Rotterdammer opstuurde. Aangezien het veel te veel is om in deze krant te publiceren, volstaan we met een greep uit zijn herinneringen.

Een kijkje in de Bloklandstraat

Ik heb in het Oude Noorden een hele fijne tijd doorgemaakt. Ik ben kort na de oorlog geboren in de Gerard Scholtenstraat en in 1950 verhuisd naar de Bloklandstraat, waar wij op 93c boven het depot van de Verenigde Zuivelhandel kwamen te wonen.

Er werd in die jaren vijftig veel op straat gespeeld, want auto's waren er nog niet zoveel. Ik herinner mij één auto, die geparkeerd stond bij de waterstoker van Raaijmakers op 110a. Televisie had nog bijna niemand, dus tijdens de lange zomeravonden was het druk met kinderen die knikkerden langs de stoeprand en op de stoep met een potje. Dan werd er zand langs de gevel van een huis weggehaald en dat was dan het potje.

Sommige woningen hadden een portiek en daar zaten we vaak

voor de deur spelletjes te doen, zoals 'prikken'; een oud telefoonboek deed dienst als prikboek waarin allerlei plaatjes zaten, zoals van filmsterren die je bij de kauwgum kreeg en andere plaatjes. Je mocht dan prikken voor één knikker. Plaieren deden we ook; buitenkanten van sigarettendoosjes blind op elkaar leggen totdat je twee dezelfde had en dan was het stapeltje voor jou.

Strafregels

Begin jaren vijftig kwam dagelijks de bakker aan de deur. Bij de één 'Van de Meer & Schoep',

bij de ander de bakkerswagen van 'Den Hartogh'. Later moest ik brood halen bij de Koorenaar op de hoek van de Benthuiserstraat en de Schoonoordstraat, want dit was goedkoper.

Ik kwam uit een katholiek nest en ging dan ook op de katholieke school aan de Hammerstraat, de Sint Janschool. Jongens en meisjes waren strikt gescheiden en haalde het maar niet in je hoofd tussen de middag naar de meisjesschool te gaan. Als de meester erachter kwam kreeg je strafregels, 100 keer 'ik mag niet bij de meisjesschool komen'.

Naast de school was de dansschool van Wuyster. Op een dag zat ik tussen de middag op de stoep van Wuyster met enkele klasgenoten, John Duimel, John Lorwa en Niek Verhey 'Silky' sigaretten te roken en werden we verraden door een andere klasgenoot. We moesten op een zaterdagmorgen terugkomen om strafregels te schrijven en ik kreeg ook nog eens huisarrest. Bij de veiling aan de Boezembocht haalden we krammetjes, die gebruikt werden om, tomatenkistjes mee dicht te maken. Die krammetjes schoten wij dan door

openstaande ramen.

Zo gaat André Rila nog pagina's lang verder en passeren tal van herinneringen de revue; over Koninginnedag in de Rietvinkstraat, Snellemanstraat en Woelwijkstraat, over koude winters, gezellige radiohoorspelen en de eerste televisie.

Indien u interesse heeft in het volledige boekje kunt u contact opnemen met André Rila, tel 010-4382022 of 06-48193683.



- Ooglaserbehandeling
- Tandheelkunde
- Haarimplantatie
- Esthetica

Hoge kwaliteit voor een lage prijs

Metra Agency
Postbus 147
3130 AC Vlaardingen
Tel./Fax: 010 - 434 02 62
GSM: 06 42 - 257 790
info@metra.nl
www.metra.nl

Leren meubels spuiten

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten. U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave



Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord, Telefoon: 0186-603268 www.marcoleer.nl



090106

**Smeedijzeren
Hekken op
Authentieke
wijze vervaardigd**



Hol

Bedrijventerrein De Grootte Vinck
Hoofdweg Noord 39
Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel. 0180-312581
Tel. 06-53312311

www.smederij-hol.nl

Waar was dat nou?

Oplossing "Waar was dat nou 5"

In zijn column in De Oud Rotterdammer van veertien dagen geleden schreef Gerard Cox al over de kerk die als raadfoto gepubliceerd was. Gelukkig voor hem was de inzendingstermijn voor oplossingen al met één dag verstreken, dus zijn 'verraden' had geen zin (hoewel ik ná zijn artikel nog zo'n twintig oplossingen mocht ontvangen).

Gerard, ik waarschuw je! Anders publiceer ik de volgende keer een foto waarop wij tweeën in de tachtiger jaren tegenover elkaar staan. En iedereen zal zien, dat ik dé bink ben!

De raadfoto van vier weken geleden. We moeten niet in de Oranjeboomstraat, de Breeweg of de Heer Kerstantstraat zijn (zo'n vijftien verkeerde oplossingen, tot vanuit Californië (USA) toe). De juiste oplossing is, dat het de RK Sint Antonius Abt-kerk op de hoek van de Jan Kruijffstraat en de Noordschans betreft.

Hoewel ik destijds 'om de hoek' van de kerk woonde, heb ik uit de honderden oplossingen informatie gehaald, die mij als Delfshavenaar volkomen onbekend was.

"De opgave was niet zo moeilijk, het was de mooie Rooms-Katholieke kerk "St. Antonius Abt" in de Jan Kruijffstraat, omstreeks 1930 gebouwd. Er stond een spreuk in de gevel en daar stond op " Wij moeten gloriëren in het Kruis des Heren". Van de beierende klokken Deus en Maria was het geluid te horen tot in Spangen, als het windstil was. Voor de kerk een mooi plantsoentje, omheind met een hek, want op het gras lopen was verboden. Als jongen maakte ik er gebruik van om met m'n ouders een kostuum te kopen en dat werd een Plus-Four, ook wel een 'drollenvanger' genoemd. Het kostuum werd gekocht bij Bervoets, een kledingzaak op de hoek van de Schiedamseweg en de Jan Kruijffstraat. Op de ruiten stond als reclame: "Voor iets Goeds, Koop bij Bervoets".

Na de oorlog heeft jaren 'Japie' daar gestaan met eerste klas fruit. Hij stond met een wagen tegen het hek van het plantsoentje" (de heer Weijers uit Capelle aan den IJssel). De heer Blom stuurde me een juiste oplossing, die zo gedetailleerd en nauwkeurig is, dat ik hem verzoek voor eventuele artikelen in deze krant contact op te nemen met de eindredacteur.

Mevrouw Kaashoek-Moreel heeft zo haar eigen herinneringen bij de raadfoto: "De Anthonius Abt kerk aan de Jan Kruijffstraat is dat volgens mij en op deze plaats staat nu een bejaarden-verzorgingshuis.

Wij gingen (moesten) daar met de MULO school St. Tarcissiuschool in de Bruijnsstraat altijd de eerste vrijdagochtend van de maand naar de ochtendmis en daarvoor (verplicht) biechten, wij zochten dan altijd de leukste kapelaan uit!!!". De heer Zegers zegt: "Deze foto toont de katholieke kerk op de hoek Jan Kruijffstraat/ Noordschans. Als oud-bewoner van de Gijssingstraat herinner ik mij het ooverdovend gebeier op zondagmorgen om 07.00 uur waarbij je lag te trillen in je bed. Van geluidshinder had in die tijd nog niemand gehoord!! De beide klokken hadden namen die mij ontschoten zijn. Wie kent deze namen nog? (Red: Zoals hiervoor staat, Deus en Maria).

Op de plaats van de kerk is het bejaardencentrum De Schans gebouwd. Achter de kerk bevond zich het patronaat aan de Mathenesserdijk, waar op zondagmiddag films werden vertoond op zolder. De kosten waren 35 cent en we genoten van Rin Tin Tin, Roy Rodgers en niet te vergeten de onsterfelijke Zorro, alles in prachtig zwart/wit". De Rotterdamse heer Goethart is een nuchter man: "De kerk op de foto is de katholieke kerk op de hoek van Jan Kruijffstraat en de Noordschans in Delfshaven. Er is veel protest geweest tegen de sloop van de kerk, daar het een karakteristiek beeld was van Delfshaven. Het was waar wat in de begeleidende tekst staat. 's Ochtends vroeg vervloekte je hem, maar toen hij gesloopt was, viel er een gat in de wijk. Ik heb er dichtbij gewoond en ik kan hem nog wel voor mijn geest halen, maar ja daar koop je niks voor".

Mevrouw Van Oort geeft het juiste antwoord, maar gaat volgens mij wel de fout in: "Het is de Antonius Abtkerk in de Jan Kruijffstraat. Deze tekst stond op de voorgevel: " We zullen gloriëren in het kruis des Heeren." En in de kerk stond boven de deur bij de zijbeuk: "Wie goed zingt bidt dubbel". De priester stond er met de rug naar de ge-

lovingen toe tijdens de Mis. En dan het koor in het middenschip onder leiding van de heer Andriessen!

Wat een zangkunst! Mijn ouders zijn daar getrouwd bij pastoor Van Beukering. Ik kom uit een gezin van vier kinderen en wij zijn daar alle vier gedoopt en hebben er onze eerste communie gedaan. Mijn grootouders, mijn vader en mijn zus zijn vanuit die kerk begraven. We hebben er diverse geestelijken meegemaakt, o.a. pastoor Lammers, pastoor Bangerd, de kapelaans Van Beek, Verbeek, Van Paasen, Felix, Reiber, v.d. Boogerd, enz. Daar stond ook de parochieschool naast, op de Mathenesserdijk en daar heb ik veertien jaar les gegeven. Elke maand met de klas naar de kerk voor de schoolbiecht. De kinderen zochten altijd de snelste priester op, des te eerder waren zij uit de kerk. Er zijn zoveel herinneringen aan die kerk, mijn ouders praatten er vaak over. Ik denk ook aan de koster met dat stekeltjehaar, als ik me niet vergis meneer Enis? Kwam altijd langs de banken om kerkgeld op te halen! Jammer dat die kerk is afgebroken, helaas".

Stond deze kerk er juist niet om bekend, dat de geestelijke met z'n gezicht náar de kerkgangers stond? Honderden oplossingen, met net zoveel herinneringen, mocht ik ontvangen. Helaas ontbreekt mij de ruimte in deze krant om al deze reacties te laten zien, maar ik denk eraan om de Internetzendingen te plaatsen op mijn website Rotterdam in Beeld (<http://dit.is/rotje-knor>). De inzendingen zijn té mooi om zonder meer in de prullenbak te gooien.

En nu hoor ik tromgeroffel: uit de vele reacties pikten wij de oplossing van Arie Spek uit Dordrecht (Arie, geef even jouw adres): " Dit is de Kerk van Antonius Abt aan de Jan Kruijffstraat, bouwjaar: 1928 - 1930, architect: A.J.Kropholler, geloofsrichting: Rooms Katholiek, sloopjaar: 1973, grootte (aantal zitplaatsen) 1200.

De St. Antonius Abtkerk werd gebouwd als vervanging van de

JAN KRUIJFFSTRAAT/
NOORDSCHANS



Foto: RiBcollectie

TOEN



Foto: Frwin Bakker

NU

aan de Mathenesserdijk gebouwde noodkerk. Die noodkerk verving eerder de gelijknamige kerk aan de Havenstraat. De noodkerk deed dienst van 1918 - 1930 en werd in 1937 gesloopt. Intussen bouwde men een definitieve kerk. Daar werd op 6 november 1928 de eerste steen van gelegd en hij werd op 6 april 1930 als St. Antonius Abtkerk ingezegend (ingewijd). De architect A.J.Kropholler creëerde samen met bouwpastoor F.C.Beukering een ode aan God de

Almachtige; een prachtig architectonisch gebouw. De kerk gold als baanbrekend en vernieuwend. Met name door het grote Presbyterium, dat hoger was dan de toren. Door het verminderde kerkbezoek en hoge onderhoudskosten moest de kerk haar deuren sluiten. De laatste dienst vond plaats op 5 september 1971. Begin 1973 ging de zoveelste kerk in Rotterdam tegen de vlakte".

Voor Arie is de Rotterdamse attentie.

Nieuwe opgave



Foto: RiBcollectie

Over deze opgave valt weinig te zeggen. Hoewel er tramrails op de brug lagen, heb ik daar nooit een tram zien rijden. Maar ik ben dan ook pas van 1937!

Ik heb wel bij de brug gestaan toen mijn moeder in 1948 met een ziekenauto vanuit het Academisch Ziekenhuis in Leiden naar Rotterdam werd vervoerd. De brug is er niet meer, maar wel de waterovergang.

Eh.....waar was dat nou?

Oplossingen dienen uiterlijk maandag 20 februari 2006 in de brievenbus te liggen van

Waar was dat nou?

Sint Jobsweg 22e

3024 EJ Rotterdam

of

waarwasdatnou@xs4all.nl.

Een leuke Rotterdamse attentie is voor de uitgelote goede inzender.

Weet je nog.....

Wintercontrast

3 februari 2004 was een bijzondere dag, want op deze 'winterdag' was het 16°C boven nul. Zo'n hoge temperatuur was in het bestaan van het KNMI in de winter nog niet voorgekomen.

Aarzelend kwetterden de vogels hun liedje. Ooievaars langs de Boszoom achtten het niet meer nodig in Afrika een warm heenkomen te zoeken. Egeltjes werden door het warme weer tijdelijk te vroeg gewekt uit hun winterslaap. Sneeuwklodjes die normaliter een maand later bloeien, stonden hier en daar reeds te pronken. De paddentrek was zes weken te vroeg. De ontluikende natuur liet zich al ruiken. Waarom is dit zo bijzonder? Omdat deze temperatuur in schril contrast staat met de temperatuur die 75 jaar geleden gemeten werd. Dat was óók februari. En toen was het 16,4°C onder nul.

1929

In de winter van 1929 beleefden wij het andere uiterste. En ik als jongetje van 6 jaar beleefde dit mee. De Maas was totaal dichtgevroren. Ijsbrekers hadden nog gepoogd de rivier open te houden, zodat de scheepvaart doorgang zou kunnen vinden, maar tevergeefs. Losgebroken schotsen vroren direct weer vast, waardoor de Rotterdamse levensader een haast Siberisch uiterlijk kreeg. Het was een barre winter en legio waterleidingen sprongen. De meeste leidingen waren van lood en naarmate de temperatuur zakte, werden de loden leidingen brozer. Het was de tijd van paard en wagen en handkarren. Auto's waren er overigens al voldoende. Het was ook



het dieptepunt van de grootste crisis in de vorige eeuw. Veel mensen waren werkloos en de stempelokalen werden helaas druk bezocht; een werkloze moest iedere werkdag door het Maatschappelijk Hulpbetoon een stempel in zijn uitkeringsboekje laten zetten. De gladheid door ijs en sneeuw was hevige. De werklozen probeerden bij hun klein bedragje 'steun' van het Maatschappelijk Hulpbetoon (tegenwoordig Sociale Dienst) wat bij te verdienen door de melkboer, groenteboer en kolonboer hun handkarren te helpen voortduwen door ijs, sneeuw en gladheid.

Dat de vorst niet onmiddellijk voorbij was, getuigt een volksspreukje uit die tijd: 'Op de zesde maart reed men met kar en paard over de Dordtse vaart'. Voor de juistheid hiervan kan ik niet instaan, maar het getuigt wel van een barre winter. Ik mocht met mijn vader en nog enkele broertjes naar de Maas om te kijken naar het pakijns. Enkele mensen waagden het van schots naar schots te lopen of te springen om zo de overkant te bereiken. Ook mijn vader waagde het om met ons het ijs te betreden. Of wij aan de overkant zijn gekomen, herinner ik mij niet meer. Het was wel een wonderlijke en bijzondere belevenis.

Iman de Vin

Stichting Ons Rotterdam 2006 Winterdia voorstellingen



Zondag 19 februari 2006 organiseert de Stichting Ons Rotterdam weer een echte Rotterdamse diaproductie.

De ontwikkeling en groei van de Rotterdamse haven tot wereldhaven komt in deze voorstelling in al zijn facetten aan bod. Jacq van der Meer laat u zien dat de activiteiten vanuit de oude havens langzamerhand verplaatst zijn naar de Maasvlakte. Hierdoor is ook het beeld van de stad veranderd. Het wordt dus weer een boeiende middag vol oude herin-

neringen. In de pauze kunt u de pas geopende foto-expositie 'Gebedshuizen in Rotterdam' bezichtigen.

De diavoorstelling wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur in de expositieruimte van Ons Rotterdam aan de Kerkwervingel 55 (zijstraat van Slinge en Oldegaarde) in Rotterdam-Zuid. De toegang is gratis en u bent van harte welkom.

Verdwenen scheepshellingen

Tot en met zaterdag 22 april 2006 is in het Capels Historisch Museum, gevestigd in het voormalige ketelhuis van het gemaal Jan Anne Beijerinck aan de Bermweg 13, de expositie 'Verdwenen Scheepshellingen' te bekijken.

De expositie, die is samengesteld door vrijwilligers van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC), geeft een beeld van meer dan 325 jaar scheepsbouw in Capelle aan den IJssel, die generaties lang op twaalf verschillende locaties binnen de gemeente is uitgeoefend. Naast foto's, documenten en tekeningen uit

een ver en recent verleden zijn onder andere maquette's, scheepsmodellen en gereedschappen te zien. Het Capels Historisch Museum is iedere zaterdag geopend van 13 tot 16 uur. Voor groepen kan op werkdagen een afspraak worden gemaakt. Telefoon 010-45012119, e-mail: paul.weyling@wanadoo.nl

Het blad voor alle mensen die van Rotterdam houden

Ons Rotterdam



Meer weten over Rotterdam van toen en nu? Neem dan een abonnement voor slechts:

Stichting Ons Rotterdam
Postbus 53281 tel. 010-4804513
email: info@onsrotterdam.nl

€14,- per jaar

4 x per jaar 52 pagina's en vele foto's

Goed nieuws voor 2006:

Uw kunstgebit in de nieuwe basisverzekering

Goed nieuws voor de mensen die in 2006 aan een nieuw kunstgebit toe zijn. Ondanks de ingrijpende wijziging van het Zorgstelsel blijft de vergoeding voor de volledige gebitsprothese via de tandprotheticus in het basispakket. Net als in de oude regeling blijft de vergoeding minimaal 75%! De eigen bijdrage van 25% wordt veelal volledig of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende tandartsverzekering. Particulier verzekerden krijgen in 2006 dus ook een nieuwe prothese vergoed via hun verzekering. Ook het kunstgebit op implantaten, ook wel klikgebit genoemd blijft in het basispakket voor ziekenfondsverzekerden. Voor particulier verzekerden is dit nieuw.



Meer informatie? Bel of kom vrijblijvend langs:

Venrooy Tandtechniek

D.R. Venrooy, tandprotheticus

Oudedijk 151, Rotterdam-Kralingen, tel. 0104117870
Raadhuisplein 4, Nieuwerkerk a.d. IJssel, tel. 0180313633



Centrum Massage

Preventie en ontspanning
Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken
010 - 4139847

FISCOOP

Belastinghulp voor iedereen!

Belastinghulp voor iedereen!

Fiscoop verzorgt uw belastingaangifte deskundig, snel en tegen een laag tarief

www.fiscoop.nl - info@fiscoop.nl
Wevershoekstraat 582c,
3083 CZ Rotterdam, tel. 010-2907307

Aan wie vraagt oma hulp als ze het niet meer weet?

Ouderenhulp
0900-60 80 100
Voor alle vragen - 5 cent p/m

NATIONAAL
Ouderenhulp
www.ouderenhulp.nl

LIGIER
AUTOWORKS

NIUW & OCCASIONS

CITO
houdt u MOBIEL

ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN
met bromfietscertificaat. Als u geboren bent voor 1-6-'80 is theorie-examen niet nodig. Aflevering bij u thuis.

Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,-
Sonoystraat 3, R'dam
Tel. 010 - 467 67 89
Subaru en Ligier Dealer www.citoutbedrijf.nl

Fa. v.d. Linden

OPTICIEN - OPTOMETRIST
MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies bij aanschaf tot aflevering.

Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Boek "Rob Babyboomer"
(ISBN 90-9018243-8)

Prettig vlot geschreven sfeer- en tijdsbeeld van de periode 1945 tot heden van de geboren Rotterdammer Robert van Leeuwen. Alleen voor de lezers van dit blad blijvende aanbieding € 13,95 incl. verzendkosten, te starten op gronr. 2892804 t.n.v. "EGO"-Barendrecht-UITgevers te Barendrecht. Moet U gelezen hebben! Ook een leuk cadeau voor Uw familie in het buitenland. Voor meer informatie: www.rob-babyboomer.nl

"EGO"-Barendrecht Klavecimbelweg 13
UITgevers 2992 ND Barendrecht

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

* Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

* Dag en nacht bereikbaar

010 - 420 88 84 (24 u p/d)
Rouwcentrum Ommoord
Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

Expositie "Telecommunicatie in oorlogstijd"

Vrijdag 10 februari opent de voorzitter van de Deelgemeente Noord Andries van der Wal de expositie 'Telecommunicatie in oorlogstijd' in het Houweling Telecom Museum. De expositie geeft in woord en beeld een goede indruk van de moeilijke omstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog waaronder de toenmalige Gemeentelijke Telefoon dienst en haar medewerkers functioneerden.

Het museum in het KPN-gebouw aan de Vlaggemanstraat 15 in Rotterdam Noord herbergt de telecommunicatiegeschiedenis van de regio Rotterdam. De vele facetten worden getoond met apparatuur, woord en geluid. Het museum toont hoe primitief de telecommunicatie in die tijd was.

Hoewel Rotterdam lokaal reeds geautomatiseerd was, werden vele netten in het telefoondistrict Rotterdam nog met de hand bediend via de Centraalpost.

De Duitsers hebben ervoor gezorgd dat de Gemeentelijke Telefoon diensten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag bij PTT werden ingelijfd. GTD werd PTD en ook alle landelijke radiodistributienetten werden bij PTT ondergebracht. Dat personeel werd op slag rijksambtenaar.

Het hele telecommunicatienetwerk dat het verzet in Nederland gebruikte werd grotendeels gerund

door PTT-ers. Rotterdam was hierin een belangrijk centrum. In de expositie is, naast apparatuur, een schat aan belangrijke documenten en foto's te bezichtigen. De rondgang start met een film over het "Bombardement van Rotterdam" waarin te zien is hoe in tien minuten het centrum van onze stad en omgeving werden verwoest.

De tentoonstelling is ingericht met

medewerking van het Historisch Museum Rotterdam, het Oorlogs Verzet Museum Rotterdam, het Museum 40-45 in Dordrecht, het Radio Museum Rotterdam, de rekwisietenafdeling van de Koninklijke Landmacht in Den Haag en vele particuliere verzamelaars. De expositie duurt tot eind juni van dit jaar en is te bezichtigen op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur en op afspraak (Tfn. 010-467 73 60).



- Ook het PTT kantoor aan de Coolsingel werd getroffen door een bom -

Teloorgang kranten tast havenberichtgeving aan

De berichtgeving in dagbladen over de Rotterdamse haven en scheepvaartzaken is door de teloorgang van Rotterdamse kranten nogal summier geworden in vergelijking met de opbouwjaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Veel maritieme informatie is tegenwoordig nog wel te krijgen op internetsites van bedrijven en media.

Dat blijkt uit het jubileumboek van Havenpersclub Kyoto die in 1956 door regelmatig bij elkaar komende haven- en scheepvaartjournalisten is opgericht. De 50-jarige historie van Havenpersclub Kyoto is onlosmakelijk gekoppeld aan het sterk veranderende krantenlandschap van Rotterdam. Verschenen er halverwege de jaren '50 in deze regio dagelijks nog minstens tien kranten, die vrijwel allemaal een eigen haven- of scheepvaartredacteur in dienst hadden, thans is er nog maar één gedeeltelijk regionaal dagblad over dat dagelijks streeft aandacht te besteden aan de haven: AD Rotterdams Dagblad. Het landelijk zakendagblad Het Financieele Dagblad heeft in Rotterdam nog wel een redacteur die zich voornamelijk met haven en scheepvaart bezig houdt. Daarnaast bestaan nog periodieke (papieren) vakbladen, zoals de weekbladen Nieuwsblad Transport en Schuttevaer, en de maandmagazines Mainport News en Maritiem Nederland.

Ondanks de afkalving van de specifieke scheepvaartjournalistiek viert Havenpersclub Kyoto dit jaar zijn 50-jarig bestaan, zij het dat een deel van de twintig leden gepensioneerd is of zich nauwelijks nog bezig houdt met haven en scheepvaart. Twaalf leden hebben bijdragen geleverd aan het rijk geïllustreerde jubileumboek Goud voor Kyoto; vijftig jaar Rotterdamse havenjournalistiek (1956 - 2006). In het boek wordt aandacht besteed aan de haven- en scheepvaartjournalistiek en er staan profielen in van de inmiddels 25 havenmannen van het jaar die door de havenpersclub zijn gekozen.

Het eerste exemplaar is maandag 6 februari aan burgemeester Opstelten van Rotterdam overhandigd. Daarvoor was een speciale bijeenkomst georganiseerd in het Rotterdamse stadhuis.

Informatie is te vinden op www.havenpersclubkyoto.nl



Rechten & Plichten

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesities sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek 'Rechten en Plichten'.

Straf bij belastingfraude

Niet dat ik het van plan ben, maar een kennis van mij geeft een aantal inkomsten niet aan de belasting op en sjoemelt met aftrekposten. Zijn voordeel is misschien enkele duizenden euro's. Wat gebeurt er als hij wordt betrapt? Kan hij hiervoor gevangenisstraf krijgen?

Nee. Bij belastingfraude door particulieren met minder dan 6000 euro schade voor de fiscus zal men moeten bloeden met een fikse boete. De inspecteur van belastingen zal deze fraude 'administratief' afdoen door nabetaling te eisen, voldoening van alle verplichtingen en daar bovenop een boete vast te stellen van maximaal 100 procent van de na te betalen belasting. Is er meer dan 6000 euro aan belasting ontdoken dan zal de inspecteur per geval bekijken of hij de zaak strafrechtelijk zal vervolgen. Verkeert men in een voorbeeldfunctie, zoals bijvoorbeeld politici, accountants, bankiers, belastingadviseurs of beroemdheden, dan zal men vanaf dit jaar bij fiscale fraude zonder meer aan de schandpaal (een openbare rechtszitting) worden genageld. Overigens is het niet zo eenvoudig meer om te sjoemelen met de inkomstenbelasting.

Schadeclaim bij deelgemeente

De Deelgemeente Delfshaven heeft in april 2004 het besluit genomen betaald parkeren in te voeren op de Mullerplein met als ingangsdatum 1 oktober 2004. Door dit besluit werd ik gedwongen een garageplaats te huren (per 1-10-04) in ons complex. Uiteindelijk werd het betaald parkeren pas ingevoerd op 31 januari 2005: vier maanden later dan het besluit rechtvaardigde. Ik heb dus vier maanden onnodig in de garage gestaan tegen een huur van € 76,89 per maand. Daarvoor heb ik de deelgemeente aansprakelijk gesteld. Mijn claim is afgewezen, omdat ik uit eigen wil de betaalde garage had genomen. Heb ik nog mogelijkheden een schadeclaim te eisen omdat de besluitvorming van de deelgemeente niet correct is gebeurd?

Dat lijkt ons vrijwel onmogelijk. U hebt het nog geprobeerd, maar men gaat niet op uw claim in. Daarna kunt u alleen nog maar met een (dure) juridische procedure proberen schadeclaim te worden. Een positieve uitslag daarvan is ook zeer onzeker, want de deelgemeente zal zich beroepen op de juist gevoerde procedures en, zelfs als dat niet hele-

maal in de haak was, op 'overmacht' (een bekend juridisch begrip in de aansprakelijkheidswetgeving).

IOAW met zoon thuis

Binnenkort krijg ik een IOAW uitkering. Mijn vrouw en ik krijgen dan ieder 50 procent. Een zoon woont nu thuis en heeft een normaal inkomen. Heeft dat nog invloed op onze uitkering?

Nee, een thuis inwonende zoon met inkomsten heeft voor de IOAW geen gevolgen.

Woontoeslag bij bijstand

Ik heb gehoord dat we op onze bijstandsuitkering in Rotterdam een woontoeslag kunnen krijgen? Onder welke voorwaarden geldt die? Hoe groot is die in Rotterdam? Wij zijn een ouder echtpaar dat nu de basisuitkering van 1142,34 euro per maand krijgt.

Hierop is het antwoord niet eenduidig. Er zijn namelijk twee soorten toeslag. De zogenoemde Huurtoeslag wordt geregeld door de Belastingdienst. En er is de Woonkostentoeslag van de gemeente: de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). De klantenbegeleiders

van SoZaWe bespreken dit onderwerp met de klanten die daarvoor in aanmerking komen. Zij kunnen voor elke individuele situatie nagaan of men daar recht op heeft.

Inwonen bij zoon en schoondochter

Ik ben 64 jaar en woon samen met mijn vrouw in een seniorenwoning. Ik ontvang een uitkering van de sociale dienst en krijg ook huursubsidie (huurtoeslag). Wij hebben jarenlang in de horeca gewerkt en zijn helemaal versleten. Graag willen wij bij onze zoon en schoondochter gaan wonen en hulp krijgen in de dagelijkse dingen. Hij heeft een eigen huis met hypotheeklasten per maand. Wij willen bij inwoning daarvan een deel voor onze rekening nemen. Mogen wij van de sociale dienst in Rotterdam bij onze zoon en schoondochter gaan inwonen? Krijgen wij dan nog huursubsidie? Is er een huurcontract nodig?

U kunt waarschijnlijk zonder dat uw bijstands- of IOAW-uitkering in gevaar komt bij uw kinderen gaan inwonen of officieel een deel van het huis van hen huren. Echter aan deze zaak zitten zoveel kanten dat het verstandig is eerst de kwestie voor te

leggen aan de dienst Sozawe in Rotterdam. Bij het inwonen heeft u twee mogelijkheden: 1. onderhands een regeling treffen met de betaling die u maandelijks aan uw zoon wil doen. 2. indien mogelijk een deel van het huis 'afzonderen' en daarvoor een officieel huurcontract aangaan. Bij 1. krijgt u geen huurtoeslag meer. Bij 2. heeft u een officieel huurcontract en zou dan wellicht nog in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Dan doet wellicht echter een ander probleem op, namelijk in de hypotheek van uw zoon. Hij zou daarop de hypotheekvoorwaarden moeten nalezen. Sommige banken stellen nadrukkelijk dat huizen (of delen daarvan) niet mogen worden doorverhuurd. Ook zitten er kanten aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Het best kan hij dit ook even overleggen met zijn bank. Wij respecteren het idee van u en uw kinderen om gezamenlijk in één huis te gaan wonen waardoor de hulp wat gemakkelijker valt te organiseren. Er is niks mis met deze oplossing, maar u en uw kinderen moeten wel beseffen dat als het gezamenlijk op één plaats leven niet meer voor een van de partijen acceptabel is, het heel wat problemen zal geven om weer wat meer gescheiden te gaan wonen.

Weet je nog.....

Een lekker stekkie

Gezag was vroeger vanzelfsprekend. Dit gold zeker voor mij en mijn vriendjes. Als een schoolmeester of juffrouw tegen je sprak, stond je rechtop en keek hem of haar recht in de ogen. Ook sprak je een ouder persoon aan met U. Dat was je zo geleerd.

Toch waren wij beslist geen lieverdjes. Ik herinner mij levendig hoe ik en mijn vriendjes visten in de bosvijver bij de ingang van het Kralingse bos. Wij wisten dat daar veel zeelt, karper, brasem en vooral paling zat. Het probleem was dat ook de politie van Kralingen dat heel goed wist en ons constant in de gaten hield. Menig hengeltje werd door oom agent op strenge toon ingevorderd. Het kwam eenvoudig niet in je op daartegen te protesteren. De agent vertegenwoordigde immers het gezag. De "juut" misleiden was echter naar ons gevoel wel toegestaan. In plaats van een hengel zocht je in het bos een lange en soepele tak en bevestigde daar dan een eenvoudig tuigje aan. Als je dan gesnapt werd, was je alleen je goedkope tuigje kwijt. Als de dobber bewoog, wisten wij al welke vis je op het punt stond te vangen. Als de dobber recht

omhoog uit het water kwam, was het een karper of een brasem. Je hoopte natuurlijk op een karper. Vooral de spiegelkarper ging enorm tekeer en die had je niet zomaar op de kant. Een brasem gaf het na een kort gevecht al gauw op en liet zich dan als een vaatdoek naar de kant slepen. Een echte vechtjas was de zeelt. Als je dobber schuin omlaag wegtrok wist je al dat je alle zeilen bij zou moeten zetten om die knokker boven te krijgen. Ook hadden wij een manier om paling te vangen, maar dat was helemaal verboden. Dit was het zogenaamde stekken. Wij namen een stevige lange tak waaraan we ongeveer tien meter vistuig met een stuk of vijf palinghaken met vette wormen knoopten. Vervolgens voorzagen we het einde van de lijn van flink wat lood en klaar was Kees. Het uitzetten van de stek luisterde wat nauwer. Eerst prikte je de stek

stevig in de bodem van de vijver, maar wel zo ver mogelijk van de kant af. Ook was het van belang de stok niet boven het water te laten uitsteken. Daarna gooide je de lijn zo ver mogelijk uit. Dat de stok niet boven het water mocht uitsteken was omdat oom agent onze praktijken kende en regelmatig de randen van de bosvijver naliep. Als de stek gezet was, gingen we meestal in het bos spelen; hutten bouwen, noten zoeken, bomen klimmen enz. Meestal haalde je de stek de volgende dag pas binnen. Het was geen verrassing wanneer je dan drie of vier palingen per stek binnenhaalde. Die brachten wij naar de vader van een van mijn vriendjes. Ik vermoed dat hij ze verkocht aan een of ander restaurant. Soms was je stek verdwenen en dan had je pech. Ook oom agent zocht de randen van de vijver af met een stok in de hoop dat hij een lijn kon binnenhalen. Ik loop nog wel eens langs die vijver en denk dan steeds met weemoed aan die tijd terug.

R.H.Deege

Huwelijkse bijlagen Rotterdam op internet

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft een Nederlandse primeur; de huwelijkse bijlagen over de jaren 1812-1852 zijn nu te zien op internet.

Bij een huwelijk wordt sinds 1812 een huwelijksakte voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand opgemaakt. De zogenaamde huwelijkse bijlagen (allerlei bewijzen die bruid en bruidegom moeten overleggen voor hun huwelijksvoltrekking) worden apart van de wettelijke huwelijksakte bewaard. Het Gemeentearchief Rotterdam heeft de bijlagen over de periode 1812-1852 van het Nationaal Archief in Den Haag overgenomen, waarna ze zichtbaar zijn gemaakt op de website www.gemeentearchief.rotterdam.nl (de 'Digitale Stamboom').

De huwelijkse bijlagen bevatten onder andere een afschrift van de geboorteakten van bruid en bruidegom. Ook kunnen overlijdensakten van eventuele vorige partners aangetroffen worden of akten van toestemming voor het huwelijk van ouders, als bruid of bruidegom minderjarig zijn. Zelfs informatie over de uiterlijke kenmerken van de bruidegom worden beschreven in akten, waarin

verklaard wordt dat de bruidegom in dienst van de 'Nationale Militie' is geweest. Bovendien grijpen deze bijlagen nogal eens terug op verloren kerkelijke Doop-, Trouwen- en Begraafregisters. Huwelijkse bijlagen zijn daarom interessante bronnen voor stamboomonderzoekers.

De bijlagen zijn tot en met 1852 op de website gezet. Voor deze periode is gekozen, omdat de bijlagen na 1852 steeds minder gegevens bevatten die ook nog eenvoudig via de akten van de burgerlijke stand worden gevonden. Bovendien kunnen bij het gemeentearchief de bevolkingsregisters vanaf 1850 geraadpleegd worden.



AI 25 JAAR EEN GOED STUKJE MUZIEK.....

In februari is zangeres /presentatrice/entertainer Elly Lockhorst 25 jaar bezig met haar vak. Er zullen, zeker in de regio, maar weinig mensen zijn die Elly niet kennen. Met haar prettige stem en all-round repertoire en enthousiasme, heeft ze al menig feest opgeluisterd. Van braderie tot diner-dansant tot een geheel verzorgde 70's party of een half uurtje Après-ski, Elly zet het op professionele wijze voor u neer. Veel mensen kennen haar ook van de Moonlight-diner Cruises bij Rederij Fortuna te Spijkenisse.



Heeft u iets te vieren, dan is de kans groot dat Elly ook voor u iets kan betekenen. Het repertoire en geluidsvolume worden aangepast aan ieder type feest of aangelegenheid en voor iedere leeftijd wat wils. Door haar ervaring weet ze precies de juiste snaar te raken.

U kunt Elly boeken voor een optreden van maximaal 4 uren, waarbij de pauze-muziek verzorgd wordt door de aanwezige geluidsmans.



Bel of mail voor informatie:
06-22732661 of 010-4327252
email : elockhorst@wanadoo.nl
internet : www.ellylockhorst.nl

VOOR AL UW TUIN WERKZAAMHEDEN HOFLAND EUROTUIN



SIERBESTRATING
OPHOGEN VAN BESTRATING
TUINRENOVATIE
SCHUTTINGBOUW
VIJVERS
TUINHUISJES
GAZONS
VOORJAARSBEURTEN
BEPLANTINGEN
SCHOONMAKEN
SNOEIEN

verzorging van alle tuinmaterialen
TOTAAL PAKKET
alles bespreekbaar

Gespecialiseerd in de aanleg van onderhoudsvrije tuinen.

U kunt bij ons terecht van:
KLEIN KLUSJE tot COMPLETE AANLEG

LET OPI!
Januari en februari
extra korting op alle werkzaamheden

Gratis prijsopgave aan huis
Geen voorrijkosten of verplichtingen
Duidelijke prijsopgave, betaling na oplevering
Geen aanbetaling
65+ korting
Garantie op al ons werk en materialen

bel nu voor een gratis prijsopgave
010-2161920 0181-657567

Kloosterweg 20

Brielle - Rotterdam - Hoogvliet - Spijkenisse - Hellevoetsluis
Rockanje - Schiedam - Capelle- en Nieuwerkerk a/d IJssel

De pil steekt van walWolter de Waard
huisarts

Ziekenhuizen

Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw is een aantal ziekenhuizen verdwenen uit de binnenstad. Niet alleen het Franciscusgasthuis aan de Schiekade, het Eudokia aan de Bergweg met even verderop het gemeentelijk Bergwegziekenhuis, maar ook het Van Dam aan de Westersingel en nog een Diakonessenziekenhuis. Van het laatste ziekenhuis weet ik alleen dat het bestaan heeft tot ongeveer 1980.

Al eerder verdween het Coolsingelziekenhuis, dat werd vervangen door Dijkzigt. Niet lang geleden ging Dijkzigt, samen met het vroeger aan de Gordelweg gelegen Sophiakinderziekenhuis, op in het Erasmus Medisch Centrum. Er kwamen nieuwe ziekenhuizen aan de rand van de stad en in voorsteden. Zoals het IJssellandziekenhuis en het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Het Franciscusgasthuis lag vroeger niet ver van het Hofplein. Tijdens een wandeling naar de stad liep ik er langs en 's zomers stonden de ramen vaak open. Je kon de patiënten in hun bed zien liggen. Ze lagen niet op een kamer maar in zalen. Het was goed mo-

gelijk vanaf de straat een praatje te maken met een bedlegerige patiënt. De verpleegsters waren oorspronkelijk nonnen. Het was en is nog steeds een katholiek ziekenhuis. Vrijdag was het visdag. Wat een vreemde gewaarwording toen dit kolossale gebouw werd afgebroken. Het hofje er naast met de naam Kuyls Fundatie werd steen voor steen afgebroken en herbouwd aan de Oudedijk in Kralingen, zodat het niet verloren is gegaan. De herbouw werd gerealiseerd in Schiebroek op de voormalige vuilnisbelt en het terrein van de ooit zo roemruchte RFC Xerxes. Hypermodern was het nieuwe

ziekenhuis. De lokatie aan de rondweg was weloverwogen. De plekken die de oude ziekenhuizen in de stad achter lieten werden ingevuld met appartementen en winkels. Soms is er nog een naam die eraan herinnert dat hier ooit een ziekenhuis stond. Het Eudokia, dat van gereformeerde huize was, en het Bergwegziekenhuis vormden samen het IJssellandziekenhuis, dat in Capelle aan den IJssel te midden van een woonwijk ligt. Dicht bij een metrostation. Aan goede bereikbaarheid is ook gedacht toen men in Spijkenisse met de bouw van het Ruwaard van Puttenziekenhuis begon. Recht tegenover de metro. In het begin was dit ziekenhuis een vergaarkamp van specialisten en verpleegkundigen uit diverse voormalige Rotterdamse ziekenhuizen. Dat liep niet altijd goed en het was een komen en gaan van dokters. De laatste jaren is er gelukkig stabiliteit gekomen en wordt er zorg verleend van een hoog niveau. De meeste specialismen zijn er vertegenwoordigd. Dat dit ziekenhuis tegenwoordig over populariteit niet te klagen heeft blijkt wel uit de noodzakelijke uitbreiding van de poliklinieken. Het meest Rotterdamse ziekenhuis, de naam zegt het al, is het Havenziekenhuis. Gelegen aan de Nieuwe Maas.

Wolter de Waard



- Kuyls Fundatie aan de Schiekade -

In directe omgeving jubilerende Wevershoeve:

Hartenwens gezocht

Specialiteitenrestaurant en partycentrum de Wevershoeve in Rijsoord bestaat eind februari 10 jaar. Gedurende een drie maanden durende jubileumperiode zal er per verkocht couvert geld gereserveerd worden voor het vervullen van een hartenwens van zeer behoeftige kinderen en of ouderen. Om uit één of meerdere wensen te kunnen kiezen, roept de Wevershoeve inwoners op uit de directe omgeving om hartenwensen voor te dragen. Dit dienen wensen te zijn van kinderen, ouderen en/ of instellingen die het echt verdienen in het zonnetje gezet te worden.

In februari is het inmiddels 10 jaar geleden dat de familie Schrijvers uitbater werd van specialiteitenrestaurant en partycentrum De Wevershoeve. Dit zal de komende maanden met diverse groots opgezette evenementen worden gevierd in de dan totaal gerestylede Wevershoeve.

Bedrijfleider Marcel Cordfunke: 'Omdat de familie graag iedereen in de nabije omgeving wil bedanken voor de trouwe klandizie die afgelopen 10 jaar, willen ze graag iets terug doen voor behoeftige mensen in de nabije omgeving. Daarom is er gekozen om een hartenwens van mensen uit de directe omgeving werkelijkheid te maken; mensen die het echt verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Voor ieder couvert dat gedurende deze periode verkocht wordt, draagt de Wevershoeve 10% van de menuprijs af. Hiermee worden één of meerdere wensen gefinancierd. Hoe meer mensen kennis komen maken met de dan vernieuwde We-

vershoeve des te meer hartenwensen we kunnen laten uitkomen..... En de heer Schrijver is ook nog wel zo dat wanneer we te kort komen voor een bepaalde wens dat hij het verschil bijlegt.' De actieperiode loopt vanaf eind februari tot en met 27 mei. Op die dag zal in het partycentrum de jubileumperiode worden afgesloten met een feestavond vol entertainment en bekende artiesten. Op deze avond zal ook bekend worden gemaakt welke hartenwensen worden vervuld of inmiddels zijn vervuld. Meer informatie over het feest en wie de avond kunnen bijwonen wordt binnenkort tijdens de aankondiging van de gekozen hartenwensen bekendgemaakt.

De Wevershoeve is een monumentale boerenhofstede die is bebouwd in 1770 tegen de Noldijk in het plaatsje Rijsoord. Onder de monumentale rieten kap bevinden zich nu een à la carte restaurant, partyzaal en een serre.

Wensen kunnen schriftelijk via e-mail (hartenwens@wevershoeve.nl) of per post (De Wevershoeve, Noldijk 41a, 2988 CD Rijsoord) worden ingezonden t.a.v. Marcel Cordfunke. Binnen enkele weken zal via een persbericht en de website van de Wevershoeve bekend worden gemaakt welke wens(en) worden vervuld.

Weet je nog.....

Handen uit de mouwen om te kunnen waterpoloën

In een al heel grijs verleden werd de waterpolocompetitie 's zomers in buitenwater afgewerkt. In Rotterdam onder meer in De Tramput op Charlois, SVH had de beschikking over Het Zwarte Plasje in Hillegersberg en het Kralings zwembad in Kralingen was de speellocatie van zwemvereniging De Maas en na een fusie met de Rotterdamse Zwemclub RZC en de Rotterdamse Dames Zwemclub RDZ, de zwemvereniging Rijnmond, die nog altijd bestaat.

Het was op zich uniek dat we in dat natuurbad, gelegen in de schaduwwan van het voormalige waterleidingbedrijf DWL, aan de voet van de Honingerdijk, mochten trainen en spelen. Want het zwembad was exclusief voorbehouden aan de Kralingse elite en hun gezinsleden. Je moest er lid van zijn en dat werd je niet zomaar. Je moest eerst geïntroduceerd worden, waarna een ballotagecommissie het laatste woord had. In dat licht bezien was het raar dat onze vereniging er gebruik

van mocht maken. Waarschijnlijk hadden we in onze club leden die connecties hadden met het bestuur van het zwembad. Wel werd van ons een tegenpresentie verwacht in de vorm van het verrichten van onderhoudswerk aan het zwembad voor het begin van het zomerseizoen. Dat leek ons redelijk en niet teveel gevraagd. Dus in het voorjaar gingen we op zaterdag na de ochtendtraining in het Oostelijk zwembad en het gebruikelijke koffiedrinken na afloop in café



- Een deel van het Kralings zwembad in januari 2006 (foto: Chantal van Zwiene) -

De Windhoek aan de Oudedijk in Kralingen, welgemoed naar het Kralings zwembad, waar ons klusjes wachtten als de kleedhokjes schilderen, spelmateriaal in orde maken, plankieren herstellen en in de carboleum zetten, terras in orde brengen en niet te vergeten het snoepwinkeltje een verse lik verf geven. En dan kon het

zwembad er weer een jaar tegen en wij weer een seizoen spelen. Als de zomer teneinde liep, wachtte ons nog een activiteit: visen. Het zwembad zat er vol mee, dus enige sanering was wel op z'n plaats. De gevangen vis werd elders uitgezet. Toch hebben we niet zo lang competitie in het Kralings

zwembad gespeeld. Er kwamen steeds meer overdekte zwembaden, zodat het accent naar de winter verschoof en er een einde kwam aan het kou lijden voor het behalen van promotie of het voorkomen van degradatie.

Peter van Zwiene

FordFocus Champion wagon



1.6 16V 74 kW (100 pk) **STANDAARD MET O.A.:**

- Airbags voor bestuurder en de voorste passagier, zijairbags en curtainairbags • ABS • Airconditioning • Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening • Elektrisch bedienbare voorportierramen • 15" stalen velgen met unieke sierdeksels • Easy Sound System 6000 radio/ CD-speler • 15" in hoogte verstelbare bestuurdersstoel • Stof- en pollenfilter • Stuurbekrachtiging • Schijfremmen voor en achter

Tijdelijk voor: €20.000,-
Uw Champions voordeel: **€ 1.850,-**
FordOptions: Vanaf **€ 189,-** per maand

FordRotterdam
Koperstraat 15 Rotterdam Tel: (010) 207 07 07
Laagjes 4 Rotterdam Tel: (010) 492 77 77
Schermerhoek 523 Capelle a/d IJssel Tel: (010) 254 05 66
Boylweg 4 Spijkenisse Tel: (0181) 60 18 88



BRASSERIE ZEPPELIN

Watermanweg 3, 3067 GA Rotterdam
Tel. 010 4202838
info@brasseriezepelin.nl

Tegen inlevering van deze bon: **Koffie voor 1,25 per twee personen**

Tegen over Grando Keukens
Tot spoedig
Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl

Oude Boeken Rotterdam

www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net

SUBARU nieuw en gebruikt:

6 sterren dealer **CITO**
www.citoadboudbedrijf.nl

inruil-auto's in alle merken:

Audi 80 2.0 E 66 kw, stuurbkr., trek., c.v., rood ... 09-96 € 3.950,-
Citroën Berlingo 1.8i, airco, schuifd., el. ramen, zilver 12-00 € 9.850,-
Citroën Xsara 2.0i -16V Berline, airco, LPG-3, grijsm. 01-01 € 11.950,-
Ford Focus Wagon 1.4-16V Ambiente, groen ... 05-00 € 9.750,-
Ford Focus Wagon 1.6-16V, airco, 52.000 km, roodm. 06-03 € 11.950,-
Honda Civic Aerodeck 1.5 V-tec, roodmetalic ... 03-98 € 8.950,-
Ligier Brommobilen diverse uitvoering nieuw, ... uit voorraad leverbaar
Ligier Nova Dst, automaat, getrit gl., wit, nw 325 km 10-03 € 7.450,-
Mazda 323 1.5i LX AUTOMAAT, blauw 43.000 km ... 06-98 € 6.950,-
Mercedes A160, airco, radio/CD, d.groen 49.000 km ... 04-01 € 14.950,-
Nissan Almera 2.2 Di TURBO, leer, airco, 30.000 km 11-02 € 14.950,-
Nissan Micra 1.4 -5dr., Luxury uitvoering, groen ... 02-01 € 7.850,-
Nissan Primera Estate 1.8 aut., champ., 10.000 km ... 05-04 € 21.500,-
Opel Agila 1.0i-12V, stuurbkr., grijsm. ... 01-01 € 6.250,-
Peugeot 106 1.4 XR stuurbkr., d.groenmetalic ... 06-97 € 4.250,-
Porsche 911 Carrera 3.2, in abs, nieuwstaat, blauw 03-95 € 16.950,-
Renault Scenic 1.6E RN, airco, stuurbkr., cv, blauw 06-97 € 6.950,-
Renault Safrane 2.0-16V RXE, airco, zilver ... 05-99 € 8.500,-
Renault Laguna 2.0 RT airco, trekhaak, zilver ... 03-98 € 8.950,-
Renault Megane Coupé 2.0 RT ABS, lmv ... 04-96 € 4.950,-
Seat Toledo 2.3 V5 170 pk, full options, zilver ... 02-01 € 16.500,-
Subaru Forester 2.0 airco, ABS, trekhaak, groenmet. 03-98 € 11.950,-
Subaru Forester 2.0 met LPG-3, el. ramen, roodmet. 07-98 € 11.750,-
Subaru Forester 2.0 S Turbo, airco, ABS, lmv, trek. zilver 11-99 € 14.950,-
Subaru Impreza 1.6 TS AWD sedan, airco, d.blauw ... 04-03 € 13.950,-
Subaru Impreza Station 1.6 Plus, donkergroen ... 07-96 € 5.750,-
Subaru Impreza Station 1.6 Plus, airco, zilvermet. ... 02-02 € 10.950,-
Subaru Impreza Plus 2.0 GT Turbo, airco, cc, blauw ... 07-00 € 19.900,-
Subaru Impreza 2.0 GT Turbo „Stars 25“, lmv, zwart 08-00 € 17.950,-
Subaru 2.0 WRX, airco, lmv, etc. BTW-auto, blauw 2005 speciale prijs!
Subaru 2.0 WRX sedan, airco, abs, lmv, etc., diepblauw 02-01 € 21.500,-
Subaru 3.3 SVX aut., airco, ABS, alarm, parkeerbr. 06-95 € 13.500,-
Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 GL AWD, blauw 06-99 € 9.500,-
Subaru Legacy Touring Wagon 2.2 GX automaat, rood 02-97 € 8.950,-
3 x Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 GL AWD '96/98/00 va € 6.950,-
Subaru Legacy 2.0 GLi, cv, elektr. ramen, rood, grijsm. 01-98 € 7.950,-
VW Passat AUTOMAAT 1.8 5V, stbkr, trekhaak, zilver 09-97 € 7.950,-
VW Golf 1.9 TDI 90 pk diesel Highline, 3-deurs, zwart 10-99 € 10.750,-
Volvo V40 1.8 Europa Elegance, airco/boord. lgrm. 01-03 € 18.950,-
Volvo 440 Fleet 1.8 DL, stuurbkr., cv, grjs ... 07-95 € 3.450,-



NVO VERZEKERINGEN

50+ Prive Pakket !

- woonhuisverzekering
- inboedelverzekering
- autoverzekering
- reisverzekering
- caravanverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering
- ongefallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering

Al uw verzekeringen onder 1 dak tegen een gunstige premie

Filosofentuin 1 - 2908 XA - Capelle a/d IJssel - tel: 010 4581616 - fax: 010 4581711
Internet: www.nvo-verzekeringen.nl - e-mail: info@nvo-verzekeringen.nl

Kennis en ervaring van de oudere werknemer... dat is onze inzet



UITZENDBUREAU

Slepersvost 5-7 • 3011 MK Rotterdam
Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96
e-mail: 55plus.uitzendbureau@worldonline.nl
www.55plus-uitzendbureau.nl

KWALITEIT WINT ALTIJD!

Cito Autobedrijf

straks ook in Capelle



Sonoystraat 3 • R'dam-Blijdorp • 010-4676789



Gedenktekens met een persoonlijke signatuur

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

- met een persoonlijke stijl
- naar een ontwerp dat past
- in elke gewenste steensoort of ander materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u welkom in onze showroom.

TIMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1 NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
WWW.TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL



GOETZEE

uitvaartverzorging

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam
Tel (010) 280 52 80
Fax (010) 411 58 56



V K G keur

Je eigen stijl, vast en zeker Z-window

Kunststof kozijnen op maat

De kunststof kozijnen van Z-window zijn niet alleen erg praktisch, maar ook prachtig om te zien. Door de ruime keus in uitvoeringen en kleurstellingen is er altijd een kozijn te vinden dat past bij uw stijl. De onderhoudsarme kozijnen zijn van zeer hoge kwaliteit en voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bovendien biedt Z-window u met het unieke Z-window Waarborgfonds 100% aanbetaling-, opleverings-, en 10 jaar herstelgarantie. Zo bent u altijd zeker van uw zaak.

Uw geselecteerde dealer:

Binneweg Kozijnen

Aelbrechtscade 122, 3023 JE Rotterdam
Telefoon 010-4776660

Openingstijden showroom:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur



Bezoek onze showroom of kijk op www.z-window.nl



Herinneringen aan Charlois

Ik ben geboren op 30 maart 1923, op de West Kruiskade nummer 17, uit Rotterdamse ouders, die een banketbakkerij hadden. Ik ben op de bewaarschool geweest in de Jozefstraat en weet nog dat ik daar mijn eerste vriendinnetje had, Marrijetje de Jong. Haar ouders hadden een kledingzaak. In 1930 zijn mijn ouders verhuisd naar de Wolphaertsbocht 409 en hebben daar de zaak voortgezet.

Ik weet nog goed dat toen we voor het eerst op de waranda (tegenwoordig balkon) stonden, we over de Tarwebuurt heen keken tot aan de Charloise Legendijk. Door een deur in de schutting kwamen we zo op de Katendrechtse Legendijk waar een krotenkokerij was.

Mijn schooljaren heb ik doorgebracht op de Bonaventura school aan de Rhoonstraat met juf De Jager, Juf Slee en de meesters Lieshout, Ragout, Uiterwaal en bovenmeester Van Vlijmen.

Op mijn veertiende werd ik leerling banketbakker bij Kuilenburg op de Goudseweg en ging daar 50 cent verdienen. Daarna werkte ik bij Bee-

rens in de Middellandstraat en bij Langenberg aan de Walenburgerweg (vroeger van de Grote markt).

Zwemmen kon je op school leren, in de zesde en zevende klas, maar ik kon het al en ging geregeld, voor 2 cent, naar het zwembad aan de Brielselaan (naast de vuilverbranding). Afzwemmen gebeurde in het bad van de Koushaven, maar we zwommen ook in de Waalhaven bij pier 8, in de Maashaven bij de graanelevators, in de Rijnhaven bij de bananenboten en op het eiland van Brienenoord. Later ben ik lid geworden van de Harmonie St Michael en wel als marstamboer (dus voor het orkest).

Ik kan mij nog een voorval herinneren uit die tijd. Vlak na de oorlog moest de harmonie een concert geven op Katendrecht, maar het regende flink. We waren net in de Rechthuislaan, of ja hoor, sloeg ik door mijn vel heen (het kan nu eenmaal niet tegen regen). Bij het eindpunt, zoals altijd een café, zei een vrouw tegen de kastelein 'geef die gozer een dubbele van mij, want hij heeft zijn eigen de ... geslagen.' Ook herinner ik mij de feestavonden in de Clemenszaal (Slotboomstraat) waar de familie Rietveld de scepter zwaaide. En Gebouw Zuid, aan de Doklaan, waar ik mijn vrouw (Sjaan Willemsen) heb leren kennen.

In januari 1957 hebben we de zaak van mijn ouders overgenomen, tot januari 1975, waarna Fred van der Ende uit de Paul Krügerstraat, de zaak heeft overgenomen.

Zelf ben ik toen chef patissier geworden bij Restaurant Engels, waar

ik tot mijn 62ste heb gewerkt, en wie heeft er niet gegeten en gefeest in die jaren bij Engels?

Maar inderdaad gebeurde er niet zoveel op Charlois, tenzij je denkt aan de voetbalwedstrijden van winkeliers op het oud België terrein (waar naderhand de Metro bioscoop van mijnheer Van 't Hof is gebouwd) of 's zondags naar de Harmonie bioscoop in de Gaesbeekstraat, waar je op je gemak wachtte tot je erin mocht en intussen keek naar de pindachinees die met zijn broodtrommel op zijn buik probeerde je voor 5 cent een stukje noga met pinda's te verkopen. Of je kan denken aan de triomftocht van de bemanning van de Uiver die de race Londen-Melbourne had gewonnen en op vliegveld Waalhaven waren geland voor een tocht in een open auto over de Wolphaertsbocht.

Het zijn mooie herinneringen.

F.J.P. Welschen

In het spionnetje

Wanneer ik in het spionnetje kijk, heb ik alle vrijheid. Als ik over m'n eigen spionnetje in deze krant wil praten, heb ik diezelfde vrijheid. De eindredacteur vraagt me dan wel: "Aad, zorg je wel voor wat foto's die 'bij het onderwerp' passen?" Of me dit zal lukken bij dit gluren in het spiegelkje betwijfel ik bij voorbaat, maar in wat ik schrijf herkennen velen wel wat. En al tikkend denk ik nu: Is dit nu de gedachte van een 'oude' Rotterdammer of denk een jeugdige daar ook zo over?

Ik ben in de gelukkige omstandigheid nog steeds in m'n eigen auto de wegen in Rotterdam (en ver daarbuiten) 'onveilig' te maken. Ik ben zeker de chauffeur niet die nooit fouten maakt, daarvoor is m'n leven té dramatisch verlopen. Door mijn 'schuld' is drie jaar geleden m'n echtgenote Nina om het leven gekomen: ik zag een van rechts komende auto niet naderen.

Door een artikel in de 'De Maasstad' van afgelopen woensdag - wat over Urban Photo's gaat -, zag ik hoe 'mijn' Nina herdacht wordt door mijn zwagers. Maar deze blik in het spionnetje is misschien té persoonlijk! Daarom maar over wat deze chauffeur dagelijks in Rotterdam meemaakt. Automobilisten die ik tijdens m'n rijden tegenkom, hebben de grootste moeite richting aan te geven. Het naar links of rechts tikken van het hendeltje bij het stuur is net zo zwaar als een 40-urige werkweek. Men doet daarom maar niets en laat de andere weggebruiker met de vraag zitten: Doet hij het wel of doet hij het niet?

Mist

Afgelopen woensdagavond reed ik van Delfshaven naar het Oude

Noorden, want mijn goede vriend Ron had mij uitgenodigd voor een mosselenavond. Hij had de nodige kilo's mosselen in wijn gekookt en met het nodige stokbrood, salades en dressings was deze lekkernij op de eettafel gepresenteerd. (Internetgebruikers kunnen andere verrichtingen van Ron beluisteren via www.radiounique.com).

Op weg naar Ron legde de natuur een dikke mistdeken over Rotterdam. Het zicht was beperkt tot een 50 meter, maar pas binnen een 10 meter zag je een fietser zonder licht (rechts of links rijdend) op de rijbaan. Bij groengevende verkeerslichten moest je dubbel oppassen, want zo'n fietser stak toch door rood rustig de kruising over. In mijn tijd, maar hier spreekt dan die oude, belegen knuppel, was het iets anders!

Op de fiets 's avonds helemaal



zonder licht rijden was onmogelijk. Je durfde soms zonder achterlicht de weg op te gaan, maar was blij als je zonder 'kleerscheuren' was thuisgekomen. Tegenwoordig worden fietsen zonder enige verlichting verkocht! Bij een ongeval met een auto dient de automobilist er rekening mee te houden, dat hij met 'een kwetsbare weggebruiker' te maken heeft. De schuld van het ongeval ligt dan al bij de automobilist! Mijn spionnetje beslaat dan!!

Medelander

In de afgelopen week werd een parkeerdak in Amsterdam afgesloten, omdat een te zwaar beladen vrachtauto daar een plekje zocht.

In Delfshaven is een zogenaamde berging in zomaar een gewone straat. Deze berging heeft een dak, dat regen, wind en hagel en andere van dit soort dingen kan doorstaan. Een eventueel lopen op zo'n dak, wordt gelijk afgestraft met een lekkage voor de gebruikers van de berging.

Deze week was een niet-gebruiker van de berging bezig een groot meubelstuk over het dak van de berging te transporteren naar het pand waar hij woonde.



door Aad van der Struijs



Een gebruiker van de berging sprak hem aan en vroeg hem het dak te verlaten. Zij werd geconfronteerd met het "Ik niet begrijp" en het transport werd tot het einde voltooid. Deze medelander die aan het woord was woont al 25 jaar in Nederland (is daar geboren en op school gegaan), maar verschuilt zich achter z'n allochtone afkomst. Wat moeten anderen, dus ook wij Rotterdammers, daarmee?

Ik mopper nu wat weg, want mijn spionnetje laat alleen maar zien, hoe goed het 'toen' was. En in dat 'toen' wil ik niet geloven! Op mijn internetsite <http://dit.is/rotjeknor> kunt u wel mijn hang naar het verleden ontdekken, maar het heden is zeker niet onbelangrijk.

En wat de foto's bij dit artikelje betreft: Ik heb er wat naar de eindredacteur gestuurd. Hij bekijkt het maar.

Spionneur

BELEEF ROTTERDAM UITTIPS IN DE STAD

5de Rotterdamse Museumnacht zaterdag 4 maart 20.00-02.00 uur

Zaterdag 4 maart beleef Rotterdam haar vijfde Museumnacht. Dit jaar tonen 35 Rotterdamse musea en galeries hun grootste schatten op een bijzondere wijze tussen acht uur s avonds en twee uur s nachts. Voor de jubileumeditie is de stad feestelijk aangelicht. Studio VOLLAERSZWART versiert Rotterdam met het project Golden Glow, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank. Studenten van het Rotterdamse Conservatorium plaatsen geluidssculpturen op onverwachte plekken. Bovendien heeft de Rotterdamse Museumnacht een prachtig theaterse opening in petto, bij Villa Zebra op de Kop van

Zuid. Kortom, weer een nacht om nooit te vergeten. Het programma is vanaf vandaag te vinden op: www.rotterdamsemuseumnacht.nl

Voor de vijfde Rotterdamse Museumnacht pakken de musea en galeries hun grootste schatten op een bijzondere wijze tussen acht uur s avonds en twee uur s nachts. Voor de jubileumeditie is de stad feestelijk aangelicht. Studio VOLLAERSZWART versiert Rotterdam met het project Golden Glow, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank. Studenten van het Rotterdamse Conservatorium plaatsen geluidssculpturen op onverwachte plekken. Bovendien heeft de Rotterdamse Museumnacht een prachtig theaterse opening in petto, bij Villa Zebra op de Kop van

In het Schielandshuis maken jonge ontwerpers van een simpel T-shirt, een Hector&Wolf original. Acteurs brengen in Boijmans Van Beuningen de topstukken uit de collectie tot leven. In alle musea en galeries zijn ook de vaste

collecties en de tijdelijke tentoonstellingen te zien.

Op = op

Het passe-partout voor de Rotterdamse Museumnacht, in de vorm van een lichtgevende button, kost € 11,- in de voorverkoop en €15,- op de avond zelf, met CJP € 2,- korting. De voorverkoop start dinsdag 21 februari bij Rotterdam Store (Coolsingel 5), Use-It (Schaatsbaan 41-45), Studenten Uitbuur bij Hogeschool INHOLLAND (Posthumalaan 90) en Hogeschool Rotterdam (Museumpark 40) en bij vrijwel alle deelnemende musea. Op de avond zelf zijn passe-partouts slechts in beperkte oplage verkrijgbaar bij alle deelnemende musea, op = op.

Heeft u een bijzondere uittip? Meld het de redactie via info@deoudrotterdammer.nl

Oproepjes

Vraag

Wie heeft mijn vader gekend??? Zijn naam was Gerardus van Kwawegen. Beroep Marktkoopman. Ook wel bekend onder de naam 'Japie van Alles'. Hij zou nu ± 94 jaar geweest zijn. Hij was actief in de tweedehands spullen van ± 1945 t/m 1965 op de Rotterdamse markten.

Wie heeft hem gekend en heeft ook nog een foto van hem, aangezien ikzelf (zijn dochter) geen foto's bezit.

U kunt berichten naar E-mail ja.zweck@hetnet.nl

435 Compagnie Heutz Mobiele

Ik ben op zoek naar enkele oudmilitairen van de lichte 66 - 1 die gediend hebben bij de 435 Compagnie van Heutz Mobiel. De thuisbasis was in de Menno van Coehoornkazerne in Arnhem waarvandaan wij regelmatig vertrokken naar Stäckerbush in Bären (Duitsland). Wij zoeken Hans van Leeuwen, die in 1966 vermoedelijk in de buurt van het Oostplein woonde. De tweede persoon is Dik Eilers, vermoedelijk afkomstig uit Mathe-nesse. Hier ben ik hem ooit een paar jaar na onze dienstdienst tegen gekomen. Deze jongens zijn nu mannen van rond de 60 jaar.

Een ieder die informatie kan geven over hun verblijfplaats of tips wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen.

Peter Martijn, Kleinpolderkade 13 3043 CX Rotterdam

Femmes Vocales

Maandag 16 januari 2006 zijn de nieuwe repetities van het Schiedams vrouwenkoor "Femmes Vocales". Misschien wilt u ook bij ons koor komen zingen. Ons repertoire is zeer breed; van licht klassiek tot moderne werken. Daarom zijn wij op zoek naar dames, die interesse voor de koorzang hebben. Wij kunnen alle stemsoorten goed gebruiken. "Femmes Vocales" is een enthousiast koor, dat erg veel plezier beleeft aan het zingen. Het koor repeteert iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Magnalia-Deiker, Albarstraat 67 te Schiedam-Nieuwland. Zingt u hoog of laag, wij heten u van harte welkom.

Info: mw. Mariska Bareño
Kon. Wilhelminalaan 1
3143 LG Maastuis
e-mailadres: femmesvocales@freeler.nl

Tom Bal

Wie heeft Tom (Antonius) Bal gekend en/of weet wat er met hem is gebeurd? Tom woonde met zijn vrouw Riet en zoon Tommy (2,5 jaar) en Fransje (1 jaar) op de Persoonshaven 115b. Zijn ouders en broer op de Pleinweg 72a. Tom werd met de Razzia opgepakt en in Broich (Muelheim/Ruhr) te werk gesteld. Zat daar in het Lager Bülowstrasse. Zou voor of na het einde van de oorlog (op weg terug naar Nederland?) gewond zijn geraakt aan zijn voet/linkerbeen en tijdens gewondentransport zijn overleden. Zijn PB werd 21 juni 1945 in de gemeente Gendringen (NL) genoteerd. Alle mogelijke informatie is van harte welkom!!!

T.Bal

Schillenboer

Ook mijn vader was schillenboer. Als oudste dochter moest ik hem vaak helpen. Als wij de schillen hadden opgehaald, gingen wij ze lossen bij Van der Torre op de Erasmus-singel. Mijn vader had een schillennijk in het Kleiwegkwartier en iedereen kende hem als Krijn de schillenboer.

Heeft iemand mijn vader gekend?

Mevr. A.C. Bakker-Van Eijk

Bolle Joop

Ik heb van 1938 t/m 1956 in de Oranjeboomstraat gewoond. Mijn vader was straatmuzikant en heeft in 1947 ongeveer vijf grammofoonplaten gemaakt met artiestennaam Bolle Joop, begeleid door Rinus Kwawegen. Helaas heb ik niet één plaatje hiervan. Wie kan mij helpen!

Joop Möllenkamp
Kerkstraat 67
3341 LD Hendrik Ido Ambacht
Tel: 078-6816267
Of email: bianca@bervdwaal.nl

Rotterdams volkslied

Mevrouw Kok uit Rotterdam Ommoord wil graag weten of er mensen zijn die de volledige tekst van het Rotterdamse volkslied 'k Heb u lief Rotterdam' nog kennen. Reacties kunt u sturen naar de redactie van De Oud-Rotterdammer.



Geachte redactie

Sinds 2001 ben ik in het bezit van de voormalige Heen en Weer 15, waar wij op wonen na een grondige verbouwing van het interieur. Het uiterlijk van het schip moet zoveel mogelijk authentiek blijven, maar mij ontbreken voldoende gegevens. Zijn er Rotterdammers die nog beschikken over: foto's, tekeningen, beschrijvingen enz?

De Heen en Weer 15 heeft tot ongeveer 1967 in de Rotterdamse haven gevaren en is daarna verkocht aan een Harlinger visser, die er een visserbootje van maakte. In 2001 bood de toenmalige eigenaar hem te koop aan.

De restauratie is nagenoeg voltooid, op de stuurhut na. Deze is helemaal niet meer aantrekkelijk, maar hoe hij ooit is geweest, is mij niet bekend. Als er iemand in Rotterdam of omgeving mij die gegevens kan verstrekken ben ik die zeer dankbaar.

Eibert van Sligthenhorst
Houthaven 3, 7202 AK Zutphen
Tel: 0575-519206 of 06-26588768
E-mail: eibertencorry@hetnet.nl

Reünie

Dank zij uw lezenswaardige blad komen de herinneringen aan vroeger tijden weer boven drijven. Ik ben geboren in Kralingen aan de Vlietlaan, er opgegroeid en heb na mijn trouwen aan de Libanonweg/Jaffa gewoond. In 1950 werd de Kralingse Werkgemeenschap gerealiseerd door Meij. van Rosse. In het begin kreeg de klas tijdelijk onderdak bij de lagere school van hoofdonderwijzer mijnheer de Groot aan de IJsselclubstraat. Met mijn klasgenoten vormden wij de allereerste klas van de Kralingse Werkgemeenschap aan de Adamshofstraat nabij de Assendelftstraat. Medio juli van 2006 is de eerste klas van destijds, 50 jaar van school af. Met een paar klasgenoten willen wij een reünie houden om te zien wat er van die pioniers uit de jaren '50 tot '56 is geworden.

Lezers die deze gegevens herkennen, worden verzocht zich aan te melden bij: Jean v. Roon 010-4567847
E-mail: JeanRoon@DDS.NL
Chris v. Zwienen 0180-519669
E-mail: CvZwienen@HetNet.NL

Afhaaladressen

Naast de seniorenwoningen en -flats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.

Nieuwe afhaaladressen:

Rotterdam AH Kralingen, Oudelijk Multishop Boden, Rijnwaterweg 51 Wijkwinkels IJsselmonde, Kreieroord 222 Wijkcentrum Heijlplaat, Victorieusstraat 20	Avenue Carnisse 95 Carnisse Veste, Albert Heijn Carnisse Veste, Primera Carnisse Veste, Hans Anders Bleiswijk C 1000, Dorpsstraat 29 Bibliotheek Bleiswijk, Nachtgeallaan 4 De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 4
Barendrecht-Centrum: Zorgcentrum Borgstede, Marjolienlaan	Bergschenhoek Huurman Drukwerkservice, Smitshoek 3 Smitshoek Dienstencentrum, Smitshoek 18
Barendrecht-Carnisselandle: Dienstencentrum De Waterpoort, Middelrijkerplein Zorgcentrum De Elf Ranken, Middelrijkerplein Kapsalon 'Heren Haar',	
Rotterdam Alle 23 vestigingen Deelgemeente Delfshaven Looiershof 1 Deelgemeente Charlois Boerhaavestraat 11 Deelgemeente IJsselmonde Groene Tuin 317 Deelgem. Kralingen-Crooswijk Dostzeedijk 276 Deelgemeente Noord Eudokiaplein 35 Deelgemeente Overschie Burg, Baumannaan 178 Deelgemeente Prins Alexander Prins Alexanderplein 6 Buurtcentrum Romeynshof Romeynshof C 1000 Hesseplaats 201 Gezondheidscentr. Ommoord Brandplaats	
Edah Nieuw Ommoordseweg 4 Albert Heijn Hesseplaats 13 Kleiweg Rotterdam Benthuizerstraat R'dam Mathenesserplein R'dam Bentinkplein R'dam Zuidplein Hoog 622 Krabbendijkstraat 10 Vuurplaat 340 Streksingel 69 Vasteland 108 Goudse Rijkweg Lijnbaan 121 Mya van Yperenplein 89 Boumankliniek Pr. Constantijnweg 127 Sigarenhandel Groen Schieweg 139 Sigarenwinkel de Wolbocht Wolphaertsbocht 46 Vestia Schere 31 Buurtcentrum Tuinenhove Hollands Tuin 85 Buurtcentrum De Focus Oude Westergat 324 Wijkgebouw Lombardijen Menanderstraat Bewonersorg. Vreewijk De dreef 83 't Kopblok Riedertlaan 200 Konmar Rotterdam Oosterhof Krantenmagazijn Pit Zuidplein Van Rietschoten Keizerswaard Shellstation Van der Knaap Nesselande Activiteitscentr. Nessel- lande Nesselande Gemeentearchief Hotdijk Archiefwinkel Coolsingel VVV-winkel Rotterdam Coolsingel Stadsdriehoekantoor Kipstraat 20 Wijkgebouw Pier 80 Rosseer Mannstraat 80 Buurthuis Schiedmond Deempoststraat Wijkaanpakw. Schiebroek Peppelweg 136a Sigarenwinkel Van Beek Roodendromplein 5a Bloemenhuis Ollen Jumolaan 38-42 N Z R Noord Adriaan Kluitstraat 170 Tabac & Gift Van Beethovensingel 30 De Wijgenkoepel Wijgenla 790 Wijkgebouw Rendierhof Rendierstraat 3	
Rozenburg Activiteitscentr. Het Anker Ln van Nw Blankenburg 13 Gemeente Rozenburg Jan van Goyenstraat 1 Bibliotheek Rozenburg Molenweg 20 Woon- en zorgcentrum Het Baken Grote Stern 2	Etcafé '1 Verschil WC De Struytse Hoek Albert Heijn Evertsenplein 68 WC De Struytse Hoek Plusmarkt Branding Plusmarkt 466 Moriaanseweg 11 M C D C 1000 Konmar WC De Struytse Hoek Spar Oudenhoorn Nieuwerkerk a.d. IJssel Groen Schoenen Reigerhof Van Delft Books and Gifts Reigerhof Coop Wim Bos Kerkaan Plus Dorrestein Dorrestein
Spijkensse Breeuweg 2 Metroshop Ruwaard van Puttenweg 8 Ruwaard van Putten ziekenhuis Ruwaard van Puttenweg 1 C 1000 Vinderveen 434 Edah Winterakker 21 Nieuwstraat 161 Konmar Superstore Sternhof 18 Super de Boer Hadewyckplaats 32	Ridderkerk Bibliotheek Ridderkerk St. Jorisplein 77 Bibliotheek Reyweg 62 Bibliotheek Maaslaan 2 Boekhandel Sanders Amersstraat 18 Drogisterij A. Flach Dillenburghplein 12 Super de Boer Ridderhof 72 Super de Boer Vlietplein 191 Super de Boer Dillenburghplein 5 Gemeentehuis Ridderkerk Koningsplein 1
Vlaardingen Bibliotheek Vlaardingen Waalstraat 100 Vlietland Ziekenhuis Vlaardingen SGZ Zorgcentrum Uitzicht Churchillsingel 483 Zorgcentrum De Meerpaal Willem de Zwijgerlaan 2 Wijkcentrum Holy Aristide Briandring 90 Albert Heijn De Loper 85	Schiedam Bibliotheek Schiedam Stadsrff 1 Bibliotheek Bachplein Bristol Nieuwe Passage 6 MIRO Tabak Rubensplein 64 J & L Supermarkt Mesdaglaan 11 Tabakshop Nathalie 's Gravelandseweg 559 Maas Tabacco Hoogstraat 168 Vlietland Ziekenhuis Burg. Knappertlaan
Maastuis Bibliotheek Maastuis Loverlaan 18 Konmar Koningshoek C 1000 Lang Boonestraat 31 Albert Heijn Mesdaglaan 199 Botteker Zonneveld Mesdaglaan 231 De Vliet De Vliet	Zevenhuizen Bibliotheek Zevenhuizen Dorpsstraat C 1000 Dorpsstraat 129 De Zevenster Leliestraat 3 Dierenkliniek Zuidplaspweg 1a
Capelle a.d. IJssel Gemeentehuis Stadsplein Bibliotheek Stadsplein 39 Nic Visser Centrumpassage 45-49 IJsseland Ziekenhuis Capelle a.d. IJ	Overige Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht Hoge Kade 52 Bruna H. Ambacht WC De Schoof Bibliotheek Barendrecht Middenbaan 109 Bibliotheek Albrandswaard Dorpsstraat 34
Hoogvliet Deelgemeente Hoogvliet Middenbaan Noord 47 Kantoorboekhandel Vos- kamp Binnenbaan 97 Hoogvliet Banketbakkerij Uijje Binnenbaan Hoogvliet DA Drogisterij In de Fuik	Super de Boer Raadhuisplein 87 't Kaerthuys Cascade 1 Super de Boer De Korf 8 Crimpenersteijn Zandrak
Pernis Wijksecretarie Pernis Vroomstraat 14 Pernis Oudheidkamer Pernis Pernis	Hellevoetsluis Bibliotheek Hellevoetsluis Woordbouwerplein 1

Rozenburg
Activiteitscentr. Het Anker
Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum Het Baken
Grote Stern 2

Spijkensse
Breeuweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten
ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Nieuwstraat 161
Konmar Superstore
Sternhof 18
Super de Boer
Hadewyckplaats 32

Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal
Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
Aristide Briandring 90
Albert Heijn
De Loper 85

Maastuis
Bibliotheek Maastuis
Loverlaan 18
Konmar
Koningshoek
C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Heijn
Mesdaglaan 199
Botteker Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vliet
De Vliet

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
Stadsplein
Bibliotheek
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsseland Ziekenhuis
Capelle a.d. IJ

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtgeaalsstraat 8
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf

Spar
Stad en Landschap
Wijkgeb. Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
't Kaerthuys
Cascade 1
Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteijn
Zandrak

Pernis
Wijksecretarie Pernis
Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
Pernis

Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 - 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 - 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimedia
Nieuwerkerk aan den IJssel

Colofon

De Oud Rotterdammer

De Oud-Rotterdammer verschijnt 1x per 2 weken op dinsdag in de even weken
De Oud-Rotterdammer is een uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180 - 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt, Tel: 06 - 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 - 13 53 50 58
Elly Timmers, Tel. 06 - 49 69 44 24

Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, Elly Timmers,
Bram van der Weijden, Johan van der Leeuw,
Peter van Zwienen.

TANTE POST(BUS)

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

Integratie in moeilijke tijd

Als jong gezin, een Nederlandse vader en een door haar huwelijk Nederlandse geworden Duitse moeder, twee kleine kinderen van 5 en 2 jaar, voelden mijn ouders zich vooral in het laatste oorlogsjaar niet meer zo welkom in Duitsland. Bovendien waren de bombardementen in het Rijnland zo hevig, dat wij moesten vluchten en na veel omzwervingen en gevaren ten slotte in Nederland belandden. Na een tijd in een noodopvang kregen we een eigen woning in de Paradijslaan. Er werd niet naar gevraagd, of je het moeilijk had als Duits sprekende vluchtelingen, je wist wat je te doen stond: aanpassen aan het land, waar je terechtgekomen was, Nederlands spreken, contact met je burens maken, kijken hoe het hier hoorde en het ook zo doen. Mijn ouders, ze deden het. De vriendelijkheid en behulpzaamheid van de buurt, zo kort na de oorlog, was grandioos. Ik kan me niet herinneren ooit vijandig bejegend te zijn, kleine erwte die ik was. We leerden Sinterklaas vieren en ome Arie was Sint bij ons, we speelden buiten en hoorden er gewoon bij. Als je zoet was, kreeg je een ijsje van 5 cent bij Janus, ik leerde er rolschaatsen en fietsen en mijn zusje werd er in 1949 geboren. In 1952 zijn we naar de binnenstad

verhuisd, maar o, die Paradijslaan! Een goede jeugdherinnering na zulke angstige kleuterjaren!

Irene Panzel-Odijk
Capelle aan den IJssel

Over hygiëne gesproken

De foto van het Coolsingelziekenhuis bracht bij mij enkele prettige en minder prettige herinneringen boven. Wij woonden op een sleepboot, maar toen ik leerplichtig werd, ging mijn moeder met de kinderen aan de wal wonen, in de Oeverstraat driehoek. En kamer met bedstee, een klein kamertje, keuken en een stuk zolder. We woonden er nog maar net toen ik 's avonds gezond naar bed ging en 's morgens doodziek was. Diphtheritis. De dokter kwam en ik weet nu nog zijn naam, dokter Chalet. Hij rolde mij in een wollen dekentje, droeg mij drie trappen af en reed mij in een wagentje naar het ziekenhuis. Ik kwam in een kamer vol stoom met, wat ik dacht, van die gouden kranen. Het zal wel koper geweest zijn. Mijn moeder mocht alleen in de tuin van het ziekenhuis naar mij zwaaien; het was besmettelijk. Van het ziek zijn weet ik niets meer, maar wel dat het eten heel erg was. Ik kon wel kauwen, maar niet slikken. Stukjes vlees hoopten zich op. Het erge was dat ze het op een lepelje legden, dat tot de volgende maaltijd

op het nachtkastje bleef liggen. Over hygiëne gesproken.

Toen ik wat opknaptje mocht ik met andere kinderen 'zakdoek leggen' spelen, met een rolletje verband als zakdoek. Ik ben gelukkig misschien maar eenmaal aan de beurt geweest, maar het heeft een onuitwisbare indruk achter gelaten.

F. Luyke-Van Buren

Geachte redactie,

Ik reageer op de oproep van mw. R.Bijl-Smits over The Diamond Sisters in De Oud Rotterdammer van di.24 januari jl. Mw.Bijl vraagt naar opnamen uit het radioprogramma: "Amateur, de microfoon is voor u". Hoewel ik daarover helaas geen informatie kan geven, anders dan: "informer bij Hilversum" heb ik op internet wel iets gevonden over de door mw. Bijl ook genoemde Diamond Rockers, met een foto. Daarop staan vermoedelijk ook de twee zussen Janny en Leonie Vermoulen. De site waarop die foto staat is www.xs4all.nl/~nederpop/rotterdam/romance.htm. Misschien vindt ze dat ook leuk.

Voor muziek, met name indorock uit die beginjaren zestig verwijs ik naar www.eerstekeuze.nl/d/indorock.html.

G.van Rheenen

Geachte redactie,

Ik heb het Rotterdam's Dagblad drie-maal gevraagd een stukje te schrijven over de Van der Werfstraat, waar ik ben geboren. Maar ik heb nooit wat gezien. Ik woonde tegenover het badhuis. Naast ons huis was de zij-ingang van het politiebureau. Mijn vader L.A. Boshart, was machine-bankwerker en had een bedrijfje in de Vondelstraat. Mijn schoonvader had een zaadwinkel op het Alkemadeplein. Boven hen woonde het duivenvrouwtje. Als zij de duiven voerde, moest je maken dat je weg kwam, want zij was niet mis. Ik zou het erg leuk vinden als iemand een stukje zou kunnen schrijven over deze buurt.

Mevr. Van Sleuween

Geachte redactie,

Tijdens een uitzending van Tros Triviant stond ik versted van een deelnemer die alle vragen prompt en zonder zeurderige uh, uh's goed beantwoordde. Die triomfante triviantist was uw columnist-cabaretier Gerard Cox.

Na het lezen van zijn CC-tje in uw editie van 24 januari is dat niet meer zo verwonderlijk. Hij blijkt zijn hoofdakte basisonderwijs gehaald te hebben op twee voortreffelijke instituten in Oudenbosch en Rotterdam, in een tijd, zoals hij zelf zo grappig

schrijft, dat je 'nog echt wat moest leren'. Op zijn column 'Wij zullen gloriëren' wil ik evenwel enkele correcties aanbrengen. Op de gevel van de Jan Kruyffstraat (met 'y' en dubbel 'f') stond niet; 'Wij zullen gloriëren', maar 'Wij moeten glorieëren'. De tekst; 'Wij zullen gloriëren in het Kruis des Heren' is triomfalistisch, terwijl de apostel Paulus, aan wie de tekst is ontleend, in één van zijn brieven schreef: 'Wij moeten gloriëren enz, hiermee te kennen gevend; de dood van Christus is niet het begin van een failliete boel, maar we moeten zijn kruisdood beschouwen als zijn overwinning. De tekst op de kerk was niet in goud aangebracht. De letters waren wit op een steenrode achtergrond. Dan de groteachtige interieurs van architect Kropholler. Blijkbaar is Gerard Cox nooit in de kerk geweest. Het interieur was juist uitermate licht, in tegenstelling tot de (neo)gotische kerken die van binnen schemerachtig donker zijn. Om de feestelijk lichte sfeer extra te accentueren, waren de portalen van de Antonius Abtkerk inderdaad met opzet en omwille van de symboliek donker gehouden. Tot slot stem ik graag met Gerard in op de melodie uit Valerius' Gedenck-Clanck: Oh Onderwijs let op uw saeck.

A.C. Blom

Puzzel mee en win !!!

De puzzel in De Oud-Rotterdammer van 24 januari leverde een record aantal inzendingen op. De juiste oplossing was: "Voor en door Rotterdammers" Onder de inzenders die de juiste oplossing hebben gevonden, heeft De Oud-Rotterdammer tien CD's verloot.

De winnaars zijn:

J.Louwes, Krimpen a/d IJssel
S.J. de Groot, Rotterdam
J.J.Vermeulen, Zwijndrecht
Elfriede Tuk, Spijkennisse
G. Brouwer, Barendrecht

C. Freijssen, Leeuwarden
M. den Ouden, Rotterdam
Mevr. Wever-Bakker, Schiedam
J. de Man, Goedereede
W. Bitter, Schiedam

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.

De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan **VOOR DONDERDAG 16 FEBRUARI** op naar:

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

U mag uw antwoord ook per email sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl.

De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. Deze keer



maken opnieuw tien mensen kans op een prachtige dubbel-CD met tientallen nummers van Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam genaamd, waarin ook nog fraaie foto's van oud-Rotterdam zijn te bewonderen.

Horizontaal

1. moederkoek; 7. door holografie verkregen beeld; 13. mesjokke; 14. pook; 16. Indische praatvogel; 17. jatten; 20. loopvogel; 21. africhten; 23. zet (duw); 24. behoefte (ellende); 26. binnenwater van enige omvang; 28. bloeiemaand; 29. Duits automerk; 31. bokstern (afk.); 33. int. autokenteken Israël; 34. werkplaats waar schepen gebouwd worden; 35. landtong (schor); 37. bediende belast met schriftwerk; 40. roeipen; 41. godsdienst (afk.); 43. vordering; 45. wintersportattribuut; 46. muzieknoot; 47. titel (afk.); 48. huidsmeer; 50. tegenover (afk.); 52. deel van bijbel (afk.); 53. marterachtig roofdier; 55. int. autokenteken Peru; 56. tot geslachtsgemeenschap overhalen; 57. rivier in Friesland; 58. teken (signaal); 60. muzieknoot; 61. kippenproduct; 62. hooimaand; 64. laatstleden (afk.); 65. telwoord; 67. gemeentelijke gezondheidsdienst (afk.); 69. watering; 71. stoomschip (afk.); 72. werkgroep universitair onderzoek (afk.); 73. karwats; 75. koeienmaag; 77. onzuivere streep in een diamant; 79. zaterdag (afk.); 80. paardenslee; 82. landstreek op de grens van Brabant en Limburg; 84. bron (oorsprong); 85. letter van Griekse alfabet; 87. deel van boom; 89. handelsvereniging Amsterdam (afk.); 90. met opzet; 92. mollenang; 94. gezicht; 96. belofte; 97. Europese hoofdstad; 99. kloosterzuster; 100. onderkaak (als deel van het skelet); 101. kerkelijke dienst.

Verticaal

1. identiteitsbewijs; 2. in woord en geschrift optreden (strijden); 3. gevangenverblijf; 4. eikenhout van de schors ontdoen; 5. int. autokenteken Turkije; 6. karakter (inborst); 7. militair hoofddeksel; 8. oosterlengte (afk.); 9. kelner; 10. gemeente (afk.); 11. troep (rotzooi); 12. openbare bekendmaking van een partij; 15. vogel; 18. hoogste punt; 19. hoogste deel van een dak; 21. ogenblik; 22. aanzien; 25. bovendien; 27. boomsoort; 30. hol (onbezet); 32. paard dat voor dekken gebruikt wordt; 34. hondachtig roofdier; 36. muzieknoot; 38. den lezer heil (Lat. afk.); 39. romanum imperium (afk.); 40. muzieknoot; 42. bedehuis; 44. zeezwaluw; 46. sterk hellend; 47. gedeeltelijk; 49. steensoort (dakbedekking); 51. vreemde muntsoort; 52. lofdicht; 54. mannetjeshond; 58. verzamelnaam voor slaginstrumenten; 59. deel van gelaat; 62. militair voertuig; 63. afsluiting (afzondering); 66. en omstreken (afk.); 67. germanium (scheik. afk.); 68. lidwoord; 70. oude lengtemaat; 72. naam voor jonge padvindsters (mv); 73. bres (opening); 74. lang en smal stuk hout; 76. muurbekleding; 78. jongensnaam; 79. telwoord; 81. spinnewebweefsel; 83. eerste vrouw; 85. verzoek(schrift); 86. rijstbrandewijn; 87. deuropzet; 88. spijkskaart; 91. kippenloop; 93. titel (afk.); 95. vod; 97. familielid; 98. muzieknoot.



Holiday link

Gratis oppasvakanties voor senioren

Stuur mij het GRATIS OR-informatiepakket:

Vul deze bon in, en stuur deze naar:

de Landelijke Oppas Centrale,

Postbus 70070,

9704 AD Groningen.

U ontvangt dan de gratis informatiebrochure OR.

Voorletters:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

de oud-rotterdammer

Op onze website www.vakantieoppas.nl en in weeklijsten staan vandaag niet minder dan 325 vragen en aanbiedingen van oppassers voor mooie woningen in het gehele land. Er is een ruime keuze uit de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug, maar ook uit Limburg en de kuststreken. Veel Rotterdamse ouderen hebben de laatste weken informatie opgevraagd en van ons een brochure ontvangen. Zodra het daarbij behorende inschrijfformulier door ons is ontvangen krijgen zij namen, adressen en telefoonnummers zodat zij hun oppasvakanties kunnen regelen.

Een jaarlang vakantiemogelijkheden met gesloten beurs op de mooiste plekjes van het land voor een contributie van slechts € 65.

Wie wil dat niet??

Wilt u meer weten?

Vraag dan de gratis informatiebrochure aan bij de Landelijke Oppas Centrale door middel van het opsturen van de ingevulde bon.

Een dag later bent u volledig op de hoogte van uw vele gratis vakanties in het komende jaar!

Een onbezorgde vakantie door de LOC

Landelijke
Oppascentrale